

## **סבא מת**

### **מחזה קצת מאת נעם גיל**

תום ותמי יושבים בביתם ומחכים.

**תמי:** מה השעה אצלך?

**תום:** שלוש ורבע.

תום ותמי ממשיכים לחכות.

**תמי:** אתה מפחד?

**תום** (נד בראשו): את?

**תמי:** מודאגת.

תום ותמי ממשיכים לחכות.

עומר נכנס פנימה. הוא מביט על תום ותמי שיושבים היכן שהם יושבים.

**תמי:** נו...

עומר מוריד את מעילו.

**תמי:** למה אתה משאיר אותנו במתח?

**עומר:** אני יכול להוריד את המעיל?

**תום:** למה את לא נותנת לו להוריד את המעיל?

**תמי**: אתם צודקים, אני מתנצלת.

עומר מוריד את מעילו.

**עומר**: עכשיו אני יכול להתפנות ולבשר לכם את הבשורה...

שקט. עומר מביט ממושכות בפניהם של תום ותמי.

**עומר**: ובכן... סבא שלנו מת.

**תמי**: סבא מת?

**עומר**: זה לא מה שאמרתי?

**תום**: למה חזרת על מה שהוא אמר?

**תמי**: אני המומה.

**תום**: ואני לא המום?

**עומר**: ומה אתי? אני הייתי שם אתו.

שקט.

**תום**: אני לא מאמין שהוא מת.

**עומר**: הוא לא היה צעיר.

**תום**: אבל בנשמה.

**עומר**: מה בנשמה?

**תום**: בנשמה הוא היה צעיר.

**תמי**: אפשר לשאול שאלה?

**תום :** עומר, היא יכולה לשאול שאלה?

**עומר :** בוודאי.

**תום :** בבקשה.

**תמי :** ממה סבא מת?

**תום :** עומר.

**עומר :** תודה, תום. ובכן, סבא מת ממה שהרופאים מכנים "גידול סרטני".

**תמי :** גידול סרטני?

**עומר :** גידול סרטני.

**תום :** אני חייב לבקש ממך לפרט.

**עומר :** הסרטן הנו מחלה בה תאים קטלניים שמתפתחים בצורה לא מבוקרת, מפריעים לאיבר שעליו השתלטו ולעתים, כמו במקרה של סבא שלנו, מתפשטים ומשתלטים על איברים נוספים בגוף.

**תמי :** כלומר הנסיבות לא היו טבעיות?

**תום :** מה יותר טבעי מסרטן?

**תמי :** זְקָנָה.

**עומר :** ובכן, תמי... את עלית פה על נקודה חשובה. גידול סרטני אמנם תוקף אנשים בכל הגילאים... ובכל זאת, סבא שלנו, שאותו מאוד אהבנו, לא היה צעיר...

**תום :** אבל בנשמה.

**עומר :** הנשמה לא שייכת לעניין.

**תמי :** תמשיך בבקשה, עומר.

**עומר :** גידול סרטני בגיל תשעים ואחת, שזה הגיל של סבא שלנו, מסיים חיים לא בדרך הטבעית ביותר ובכל זאת יש דרכים פחות טבעיות.

**תום :** אני חייב לבקש ממך לפרט.

**עומר :** תאונת דרכים, לדוגמא.

**תום :** תאונת דרכים?

**עומר:** כן, תאונת דרכים אינה דרך טבעית למות.

**תום:** מה עוד?

**עומר:** רצח או כל דבר אחר שקשור לאלימות.

**תום:** אפשר למות מאלימות אבל לא להירצח?

**עומר:** בוודאי, התאבדות לדוגמא?

**תום:** אהה...

**תמי:** סלחו לי שניה. אם אפשר, יש לי שאלה.

**עומר:** בבקשה.

**תמי:** אנחנו לא סוטים מהנושא?

**תום:** אני לא חושב שאנחנו סוטים מהנושא.

**עומר:** אני מסכים אתך... לשיחה האנושית חוקים משלה.

**תום:** אתה חייב להדגים את הטענה הזו.

**עומר:** בוודאי, שיחה רגילה יכולה להתחיל במזג האוויר ודקות ספורות לאחר מכן להתגלגל לעניינים ברומו של עולם.

**תום:** כמו מה?

**עומר:** פוליטיקה.

**תום:** נכון.

**עומר:** תרבות. חברה. כלכלה. חינוך. איכות סביבה.

**תום:** האם אתה מרגיש שגם תחום הספורט יכול להיכלל בעניינים שברומו של עולם?

**עומר:** שאלה פרובוקטיבית.

**תמי:** אם אפשר שניה לחזור לנושא שהעליתי...

**תום:** בבקשה.

**תמי:** אני מרגישה שלסבא שלנו מגיע יותר.

**עומר:** יש כאן דוגמא חיה לשיחה דינמית שנעה במעגליות וחוזרת לבסיס, למרכז הרעיוני שעומד במרכז המפגש הזה, כלומר לסבא שלנו.

**תום:** ובכל זאת, אם יורשה לי, אני מרגיש שמה שנעשה פה הוא הפרה גסה של חוקי השיחה.

**עומר:** בבקשה, פרט.

**תום:** ובכן, השיחה התקדמה בנתיב שלה עד שבשלב מסוים הועלתה הטענה שהנתיב בו היינו מצויים אינו הנתיב הנכון.

**עומר:** פתח את הטענה.

**תום:** ובכן, אני לא חושב שיש נתיב נכון לשיחה. הנתיב הוא הנתיב.

**תמי:** ואם אני רוצה להעלות נושא חדש?

**תום:** קודם כל, לא העלית נושא חדש אלא ביקשת להחזיר אותנו לנושא ישן.

**תמי:** הרגשתי שנושא הסבא המת שלנו לא מוצה.

**תום:** ובכל זאת...

**עומר:** אם יורשה לי... אתה מעלה פה טיעונים חזקים. (פונה לתמי) וגם את מעלה טיעונים חזקים. מצד אחד לדיאלוג האנושי חוקים משלו ומצד שני סבא שלנו באמת מת לפני שעות ספורות.

**תמי:** זה הקונפליקט הנצחי שבין הרגש להגיון.

**תום:** לא בהכרח.

**עומר:** אני חייב לבקש ממך לפרט.

**תום:** גם אני לא מרגיש שמיצינו את הסבא המת שלנו ובכל זאת אני חש שנתתי השיחה היה בסופו של דבר מצטלב עם הנושא שלשמו התכנסנו, כלומר הסבא המת שלנו.

**עומר:** יש הגיון בדברים שלו.

**תמי:** אם כך חזרנו לסבא המת שלנו?

**תום:** את רואה? לשיחה חוקים משלה, אך הם לא חוקים שרירותיים.

**תמי:** אוקיי.

**עומר:** ובכן, מה רצית לשאול?

**תמי:** הגעת מבית החולים אחרי שסבא שלנו מת.

**עומר:** נכון.

**תמי:** והוא מת ממה שהרופאים מכנים "גידול סרטני".

**עומר:** נכון מאוד.

**תמי:** אוקיי...

שקט. תמי חושבת עמוקות.

**תמי:** אני הרגשתי מקודם שהיו עוד דברים שהיו צריכים להיאמר, בנוגע לסבא שלנו.

**עומר:** אפשר להעלות זיכרונות.

**תום:** האם אפשר באמת להעלות זיכרונות?

**עומר:** מצטער, אבל אני אהיה חייב לבקש ממך לפרט בנושא.

**תום:** ובכן, תמיד זכרתי שבגיל שש סבא שלנו לקח אותי לבית הספר. אני תמיד זכרתי את סבא בבית הספר מלווה אותי ביום הראשון ללימודים.

**עומר:** אוקיי.

**תום:** ככל שהשנים עברו התחילו לעלות אצלי מחשבות כפירה.

**עומר:** כגון?

**תום:** האם זה באמת סבא שלי שליווה אותי לבית הספר? האם זה באמת היה בית הספר? האם באמת הייתי בן שש?

**עומר:** אפשר לנחש את התשובה?

**תום:** בוודאי.

**עומר:** התשובה טמונה בשאלה?

**תום:** בדיוק!!

**תמי:** אני מצטערת אבל שוב אנחנו סוטים. אני חייבת לדרוש לשוב לנושא שלשמו התכנסו.

**עומר:** את חייבת לפרט.

**תמי:** הסבא המת שלנו.

**תום :** האם זה באמת הנושא שלשמו התכנסנו?

**עומר :** להדגים בבקשה.

**תום :** האם סבא שלנו באמת מת? האם היה לנו סבא? ואם היה, האם זה היה אותו סבא?

**תמי :** אתה שוב מדבר על נושאים שברומו של עולם.

**תום :** ובכל זאת.

**עומר :** אתה חייב לפרט.

**תום :** ובכן...

**תמי :** בוודאי שהיה לנו סבא, אותו סבא. בגללו אנחנו פה.

**תום :** למה אנחנו באמת פה?

**תמי :** שוב, אתה מדבר על נושאים שברומו של עולם.

**עומר :** נכון, ובכל זאת אני אהיה חייב לדרוש ממנו לפרט.

**תום :** אוקיי... הגענו לפה בדרך לא דרך, איש ואישה נפגשים, מתנים אהבה...

**עומר :** שוכבים.

**תום :** ...ילד או ילדה יוצאים לעולם, הילד או הילדה גדלים ומתנים גם הם אהבה...

**עומר :** שוכבים.

**תום :** נולד ילד, נכד לסבא...

**תמי :** ובכל זאת, אנחנו סוטים.

**עומר :** אנחנו סוטים?

**תום :** הסבא הוא המקור, הוא ההתחלה, הוא הסיבה שאנחנו פה, ועכשיו הוא מת.

**עומר :** הסיבה מתה.

**תמי :** סבא מת.

**תום :** הוא מת.

**עומר :** סבא מת.

**תום :** סבא מת.

**תמיל: סבא מת.**

**עומר: ס-ב-א-מ-ת.**

**המחזה מת.**

**סוף**