

# הרפתקה בחלל

מחזה קצר לילדים

## תקציר

מסע בחללית אל כוכב לכת מרוחק משתבש. רגע לפני התרסקות, ילדה בת 10 ורובוט המיועד להריסה, מצילים את החללית ומגלים מהי חברות אמת.

## הדמויות:

לוסי- בת 10

נוגה- בת 15, כוכבת נוער, אחותה של לוסי.

נפטון איקס- רובוט שירות מדגם ישן של החללית.

(נפטון איקס יושב על כיסא, אוחז בהגה של חללית. לוסי עומדת לצידו, נוגה עומדת מצידו השני, מחזיקה מצלמה עתידנית. שלושתם מביטים לכיוון הקהל במבט אימה, ברקע נשמעת אזעקה וכריזה)

כריזה: **זהירות! אתם טסים לעבר עצם בלתי מזוהה!!**

לוסי/נוגה/נפטון: אהההה!!!

כריזה: **נא להסיט את החללית ממסלול ההתנגשות!!!**

(נפטון מזיז בפרעות את ההגה)

לוסי: למה ההגה לא עובד??!!

נפטון: ת...ת...ת...לח...צי...

נוגה: תלחצי על מה??!!

לוסי: הסוללה שלו נגמרת.

נוגה: תחפשי כפתור!!

לוסי: הנה!

(לוחצת על כפתור, סאונד מנוע נכבה)

- נוגה: מה עשית?!
- לוסי: לחצתי על הכפתור!!
- נוגה: כיבית את המנוע!!
- לוסי: אוי לא!
- כריזה: **התנגשות בעוד 5 דקות!!**
- לוסי/נוגה/נפטון: אהההה!!!
- (פריז)
- לוסי: (לקהל) לטוס בחללית במהירות חמישים אלף קמ"ש ישר לתוך עצם בלתי מזוהה, זה לא להיט. במיוחד אם את זאת שגרמת לכל זה, ובגללך כל נוסעי החללית עומדים להתרסק בעוד 5 דקות. אגיד לזכותי, שבכלל לא רציתי לצאת להרפתקה הזאת, מההתחלה אמרתי שזה רעיון גרוע.
- (נפטון איקס יוצא, לוסי ונוגה עם מזוודות, מביטות סביבן)
- לוסי: זה רעיון גרוע.
- נוגה: זה רעיון מצוין! זאת הזדמנות של פעם בחיים! אומרים שזה כובב לכת מהמם!
- לוסי: אני שונאת לטוס בחלל.
- נוגה: אנחנו ב-2081 לוסי, לטוס בחלל זה יותר בטוח מלטוס בכדור הארץ.
- לוסי: כמה זמן הטיסה?
- נוגה: שלוש שנים.
- לוסי: שלוש שנים?! מה נעשה שלוש שנים בחללית?! עד שנגיע לשם אני כבר אהיה זקנה!!
- נוגה: (צוחקת) אנחנו נישן בתאי הקפאה, את לא תרגישי בכלל שהזמן עובר. (מצביעה) הנה התא שלך, שבע מאות שבעים ושמונה. אבא ואמא במחלקה שלוש, ואני בקצה המסדרון, ב VIP.
- כריזה: "כל הנוסעים מתבקשים להיכנס לתאי ההקפאה, ההמראה תחל בעוד מספר דקות"

נוגה: (מדברת למצלמה) היי כולם! אנחנו עומדות להמריא ואני מה זה מתרגשת! אני עומדת לצלם לכם את ההמראה בלייב, אז אל תפספסו! הנה אחותי "לוסי פרצוף חמוץ" (מכוונת על לוסי) לוסי תגידי שלום... (שרה) lucy in the sky with diamonds " (לוסי תוקעת לה מבט, נוגה חוזרת למצלמה) לא חשוב... אני מבטיחה לשמור אתכם על קשר לאורך כל הטיסה! אז אל תשכחו לסמן "רינג"! (מכבה את המצלמה)

לוסי: אמרת שנישן כל הטיסה.

נוגה: אמרתי **שאת** תשני כל הטיסה! אני כיוונתי שעון פעם ביום לצלם סרטון, אני לא יכולה להיעלם לשלוש שנים, אני חשובה לאנשים. (יוצאת)

לוסי: (לקהל) נוגה, אחותי הגדולה, כוכבת "ניו טיוב", יש לה מיליארד עוקבים. אבא שלי קרא לה על שם הכוכב האהוב עליו. לטענתו ידע שתהיה כוכבת מהרגע שנולדה.

כריזה: **"נוסעים יקרים, נא לחגור חגורות"**

לוסי: (מתיישבת על הכיסא, וחוגרת חגורה) לי הם קראו על שם שיר של להקה מלפני מאתיים שנה שאף אחד לא מכיר. (לוחצת על כפתור, נשמע השיר lucy in the sky with diamonds) לא! רק לא השיר הזה! (לוחצת בעצבנות על הכפתור, השיר ממשיך להתנגן, לוחצת בעצבנות על כל הכפתורים) די כבר עם השיר הזה!! למה הוא לא מפסיק?! (קמה מהכיסא, תולשת חוטים המחוברים לקיר) די!!! (המוזיקה נפסקת, סאונד של קצר חשמלי) יופי...

כריזה: **המראה בעוד עשר, תשע, שמונה, שבע, שש, חמש, ארבע, שלוש, שתיים, אחד...**

(לוסי ממהרת להתיישב ולחגור את החגורה, סאונד המראה לוסי צועקת "אהההה!")

כריזה: **טיסה נעימה**

(מוזיקת מעליות ברקע, לוסי עוצמת עיניים ונרדמת, לאחר כמה רגעים סאונד של קצר חשמלי, המוזיקה נפסקת, לוסי פותחת עיניים)

לוסי: כבר הגענו? באמת הטיסה עברה מהר...

(נפטון איקס נכנס לבמה, מחליק בגלגליות עם מגש ביד)

נפטון: שלום לך נוסעת יקרה, במה אוכל לעזור?

לוסי: אה, היי, איפה השירותים...?

- נפטון: לתפריט הצוהריים לחצי על הכפתור הירוק, לתפריט המשקאות לחצי על הכפתור הכתום, למידע אחר לחצי על הכפתור הצהוב, לשמיעת התפריט מההתחלה לחצי על הכפתור האדום.
- לוסי: (לוחצת על הכפתור הצהוב) מידע אחר...
- נפטון: לתפריט הצוהריים לחצי על הכפתור הירוק, לתפריט המשקאות-
- לוסי: (לוחצת על הכפתורים) לא! לא! לחצתי על הכפתור הצהוב! מידע אחר! מידע אחר!
- נפטון: תפסיקי ללחוץ על הכפתורים! אני נפטון איקס, רובוט מדגם ישן, מתבלבל בקלות!
- לוסי: (מפסיקה ללחוץ) סליחה...
- נפטון: תודה על ההתחשבות. יש לי רגשות. (מרכין ראש בעצב)
- לוסי: בטח... (נפטון לא זז, לוסי מתקרבת אליו)
- נפטון: (בבת אחת) שלום לך נוסעת יקרה, במה אוכל לעזור?
- לוסי: (נבהלת) אה! (לוחצת על הכפתור הצהוב) איפה השירותים? ...
- נפטון: תפריט הצוהריים להיום-
- לוסי: לא!
- נפטון: פסטה בולוניז, לזנייה צמחונית, עוף בתפוחי אדמה, כרוב ממולא.
- לוסי: שיהיה פסטה בולוניז.
- נפטון: בחרת לאכול היום פסטה בולוניז, בתיאבון. (שולף צלוחית קטנה עם קובייה קטנה בצבע חום)
- לוסי: תודה...
- נפטון: תרצי דבר נוסף?
- לוסי: כן, איפה...?
- כריזה: **נוסעים יקרים! זוהתה תקלה בחללית, נא לשמור על קור רוח.**
- נפטון: תקלה! תקלה! זוהתה תקלה!
- לוסי: תירגע!

נפטון: לנשום אוויר, לדמיין מקום שמח. (עוצם עיניים ונושם)

לוסי: אני בטוחה שתכף יטפלו בתקלה וננחת בכוכב החדש.

נפטון: טעות! המראנו רק לפני מספר דקות, את הנוסעת היחידה שערה.

לוסי: מה?!

נוגה: (נכנסת, מדברת למצלמה) אני כבר מתגעגעת לכל אחד ואחת מכם, מבטיחה לצלם עוד מלא סרטונים...

נפטון: והיא.

נוגה: היי לוסי, מי זה?!

לוסי: נפטון איקס, רובוט שירות של החללית.

נוגה: מצטערת, אני לא מצטלמת סלפי עם רובוטים.

נפטון: נפטון איקס צריך לתקן תקלה לפני שתיגמר לו הסוללה, לחדר הבקרה!

נוגה: מה? איזה תקלה?

לוסי: באי!

(נפטון איקס יושב על כיסא, אוחז בהגה של החללית, לוסי עומדת לצידו, נוגה עם המצלמה עומדת מצידו השני. שלושתם מביטים לכיוון הקהל במבט אימה, ברקע נשמעת אזעקה וכריזה)

כריזה: **זהירות! אתם טסים לעבר עצם בלתי מזוהה!!**

לוסי/נוגה/נפטון: אהההה!!!

כריזה: **נא להסיט את החללית ממסלול ההתנגשות!!**

(נפטון מזיז בפרעות את ההגה)

לוסי: למה ההגה לא עובד?!!!

נפטון: ת...ת...ת...לח...צי...

נוגה: תלחצי על מה??!!

לוסי: הסוללה שלו נגמרת!

תחפשי כפתור!!	נוגה:
הנה!	לוסי:
(לוחצת על כפתור, סאונד מנוע נכבה)	
מה עשית?!	נוגה:
לחצתי על הכפתור!!	לוסי:
כיבית את המנוע!!	נוגה:
אוי לא!	לוסי:
<b>התנגשות בעוד 5 דקות!!</b>	כריזה:
אההה!!!	לוסי/נוגה/נפטון:
איפה כל הצוות של החללית?!	נוגה:
ישנים! היינו אמורות להתעורר רק בעוד שלוש שנים.	לוסי:
אני כיוונתי שעון לצלם סרטון, למה את התעוררת?	נוגה:
לא יודעת! הייתי צריכה לשירותים...	לוסי:
קצר חשמלי בתא שבע מאות שבעים ושמונה, גרם לתקלה בכל החללית.	נפטון:
שבע מאות שבעים ושמונה? (לוסי) זה לא התא שלך?	נוגה:
אני חושבת שאני יודעת מה גרם לקצר...	לוסי:
מה?	נוגה:
לפני ההמראה... יכול להיות שלחצתי... קצת יותר מדי ... חזק... על כל הכפתורים... וגם תלשתי כמה ... חוטים...	לוסי:
מה עשית?!	נוגה:
אני מצטערת!! לא חשבתי שזה יגרום לקצר-	לוסי:
הרסת את החללית!!	נוגה:
זה היה בטעות! רציתי להפסיק את השיר...	לוסי:
איזה שיר?!	נוגה:

לוסי: השיר הנורא הזה שקראו לי על שמו! למה לך קראו נוגה ולי לوسی? זה לא הוגן! את כוכבת עם מיליארד עוקבים, ואני האחות המשעממת שאף אחד לא מכיר!!

(פאזזה)

נוגה: על מה את מדברת?!

לוסי: גם אני רוצה להיות חשובה לאנשים!

נוגה: אנחנו עומדים להתרסק בגללך!!

לוסי: אני יודעת את זה! אני בכלל לא רציתי לצאת לטיסה הזאת!! אבא ואמא הכריחו אותי! בגללך! "לוסי, אחותך הולכת לצלם סרט בכוכב החדש, וכולנו טסים איתה!"

נפטון: עוד ארבע דקות להתנגשות.

נוגה: את יודעת כמה עולה טיסה לכוכב החדש? בזכותי קיבלתם כרטיסים חינם!

נפטון: עוד שלוש וחצי דקות להתנגשות.

נוגה: תסתום!

לוסי: היי, יש לו רגשות.

נפטון: יש לי חמישים ושתים רגשות, עכשיו אני מרגיש נעלב. (מרכין ראש)

נוגה: (בוכה) אני עומדת למות בגלל רובוט מטומטם ואחותי ה...!!

לוסי: ה... מה?!

נוגה: הלא יוצלחת!!

לוסי: ואת אחות רשעית!!

נפטון: אחות רשעית ואחות לא יוצלחת, אין לנו זמן, חייבים לתקן את התקלה!

לוסי: (לנפטון) אולי יש בחללית מערכת גיבוי או משהו...?

נפטון: נפטון איקס דגם ישן, זיכרון קטן, לא זוכר איך מפעילים את מערכת הגיבוי.

לוסי: (חושבת) המצלמה!!

נוגה: מה איתה?

לוסי: נשתמש בכרטיס הזיכרון של המצלמה כדי להגדיל את הזיכרון של נפטון.

נוגה: אין מצב!

לוסי: נוכל להוריד את תכנית החללית ולמצוא את מערכת הגיבוי!

נוגה: לא יהיה לי מספיק מקום לצלם סרטונים!

לוסי: את מעדיפה להתרסק?!

נוגה: אני לא מאמינה שאני עושה את זה! (מוציאה מהמצלמה את כרטיס הזיכרון ונותנת ללוסי)

לוסי: (מכניסה לנפטון את הכרטיס) נפטון, תוריד את תכנית החללית!

נפטון: חדר בקרה... מערכת הגיבוי.

לוסי: בדיוק! תגיד לנו איך מפעילים אותה!

נפטון: לוח כפתורים מצד שמאל... כפתור י... ימ... ימני....

לוסי: כפתור ימני?!

נפטון: נפטון איקס דגם ישן...

נוגה: אנחנו יודעות זה!!!

נפטון: צריך סוללה חדשה.

לוסי: (מחפשת) איפה יש סוללה חדשה?

נפטון: אין. נפטון איקס דגם ישן, מיועד להריסה. (הולך הצידה, שתיקה)

נוגה: תנסי את הכפתור הימני הזה.

לוסי: (לוחצת על הכפתור).

כריזה: **מערכת הגיבוי הופעלה, נא לסטות מנתיב ההתנגשות!**

לוסי: זה עבד!!

כריזה: **שתי דקות להתנגשות!!**

נוגה: תעשי משהו!!

(לוסי מתיישבת על הכיסא ואוחזת בהגה)

נוגה: חכי!



לוסי: (עוצרת) מה קרה?!

נוגה: אני רוצה לצלם את זה!

לוסי: את רצינית?!

נוגה: את יודעת כמה צפיות יהיו לנו? (מכוונת את המצלמה על לוסי)

(קטע תנועה בסלאו – מושן: לוסי אוחזת בהגה, מטיסה את החללית, נוגה מצלמת אותה נפטון איקס מכוון אותה, ברקע השיר lucy in the sky with diamonds)

כריזה: **יצאתם מנתיב ההתנגשות, המשך טיסה נעימה!**

(שלושתם קופצים ומתחבקים בהתרגשות)

נפטון: יש!!

לוסי: עשינו את זה!

נוגה: לוסי!! את הצלת אותנו! זה היה מדהים!! צילמתי את הכול!! חכי שאני אעלה את הסרטון ל"ניו טיוב"! לא יהיה אחד בגלקסיה שלא ידע מי את! סליחה שקראתי לך לא יוצלחת...

לוסי: סליחה שקראתי לך רשעית... (מתחבקות)

נוגה: את תהי כוכבת! אני רק צריכה להחליף סוללה... (מחליפה סוללה במצלמה)

(לפתע לוסי מבחינה בנפטון שוכב על הרצפה)

לוסי: נפטון איקס!

נפטון: דגם...!...שן. זה... הסוף.

לוסי: לא, נפטון איקס... תחזיק מעמד... נגיע לכוכב החדש ונחליף לך סוללה.

נפטון: נפטון... איקס... אוהב... לוסי.

לוסי: לוסי אוהבת נפטון איקס... (סאונד כיבוי מתג, נפטון שומט ראש) לא!

(פאזזה)

נוגה: הסרטון עולה...

לוסי: (חושבת) הסוללה!

נוגה: מה איתה?

- לוסי: נשתמש בסוללה של המצלמה כדי להציל את נפטון.
- נוגה: בלי הסוללה לא נוכל לעלות את הסרטון!
- לוסי: זה ייתן לו עוד זמן, עד לכוכב החדש.
- נוגה: הסרטון הזה יכול לשנות לך את החיים לוסי! את תהי מפורסמת! יהיו לך מיליארד עוקבים! (פאזזה, הן מביטות על נפטון) הוא רובוט ישן, הוא גם ככה מיועד להריסה...
- לוסי: (מביטה על נפטון ואז על נוגה, לרגע נראה שבחרה בסרטון, אבל אז לוקחת מנוגה את המצלמה ומוציאה ממנה את הסוללה)
- לוסי: אני מעדיפה רובוט ישן אחד, ממיליארד עוקבים חדשים.
- (מחליפה לנפטון את הסוללה, נפטון מתעורר)
- נפטון: שלום לך לוסי יקרה, במה אוכל לעזור?
- (לוסי מחבקת את נפטון)
- סוף.