

הכל אגדה

נסיכה אחת – חמש אגדות!

זוכה פרס התאטרון הישראלי

המחזמר הבינלאומי מאת אורי פסטר ושוקי לוי

על פי – האחים גרים

מחזה ושירים – אורי פסטר

מוסיקה – שוקי לוי

© כל הזכויות שמורות

הדמויות

מאמי – נערה שהיא סינדרלה, שלגיה, זהבה, היפיפיה הנמה וגם הנסיכה על האפונה.

מהממי – נסיך

מלכה – אימו המלכה

קטי – אחותו הנסיכה

ממיממה – אימה החורגת של ממי

מו – בתה הבכורה

מה – בת הזקונים

בטי – משרתת בית אפלדידה בורדו ואשת סודה של ממי

אביר 1 – שומר של יורש העצר

אביר 2 – כשמו, שומר השני של יורש העצר

סה"כ 10 משתתפים

הערה

השחקניות המשחקות את מי ומה

והשחקנים המשחקים את אביר 1 ואביר 2

משחקים גם את – 3 הדובים (דיויד, דובה, ד'בלה) – 4 חיות הבית (תוכי, חתול, לטאה, עכביש) – נערות הקרקס מדלן ומרלן – גחליליות - משרתות ומשרתי הארמון – נערות ונערי גן האהבה

תמונה 1 – גן האהבה

בגן ורדים קסום, משחקים הנערים והנערות במשחק המחבואים

יש אהבה – שיר מס' 1

נערות ונערים – יש, יש, יש, יש, יש, יש, יש, יש, יש, יש, אהבה
היא נמצאת כאן בסביבה,
בואו נשחק איתה,
במשחקים מחבואים
מי שמגלה אותה
הוא ראשון לאוהבים!
יש, יש, יש, יש, יש, יש, יש, יש, יש, יש, אהבה
היא נמצאת כאן בסביבה,
בואו נשחק איתה,
היא טובה ומיטיבה
מי שמגלה זוכה בכל כולה, באהבה!
יש, יש, יש, יש, יש, יש, יש, יש, יש, יש, אהבה
היא נמצאת כאן בסביבה
עם שמחת הנעורים
נשתולל ונחפש
נזמר לה עוד שירים
שאל לבנו תכנס!
יש, יש, יש, יש, יש, יש, יש, יש, יש, יש, אהבה
היא נמצאת כאן בסביבה
אולי שלי היא ושלך,
אולי שלך היא ושלי
בואו ונתפוס אותה
כי המשחק הוא גורלי!

ממי – ואני מקווה

שהיא אליי קרובה
וליבי לוחש, אמצא
כי רק בו את חפצה
אחפש בכל פינה
הן רק לי היא ממתינה

נערות – ממי באהבה מאמינה

והיא תיתן לך מתנה
אותו לחתונה

מהממי – סליחה...

ממי – אין דבר

מהממי – נעים מאוד, מה?

ממי - ממי

מהממי – ממי? איזה שם מתוק בחרת לך!

ממי – בחרו לי...

מהממי – זה מפני שאת כל כך מתוקה?

נערים ונערות – יש, יש, יש, יש, יש, יש, יש, יש, יש, יש, יש, יש

יש, אהבה

היא נמצאת כאן בסביבה

היא תושיט לי את ידה,

ואחיה באגדה

היא הלמה, היא האיך

לאורה אני אלך

יש, יש, יש, יש, יש, יש, יש, יש, יש, אהבה

היא נמצאת והיא קרובה,

בואו נשחק איתה

במשחק הנעורים

מי שמגלה אותה

כל חייו מאושרים!

ממי – יש אהבה לי, יש

כל גופי גועש

ולבי לוחש

יש אהבה לי יש

יש אהבה לי יש

הנס כאן התרחש,

יותר לא אבקש

יש אהבה לי יש

ממי ומהממי – לי יש אהבה

מהממי -

ממי -

יש אהבה לי - יש, יש, אהבה לך יש

מבט עיניו כמו אש - מבט כמו האש

וכל יופיו כובש - כל יופיך כובש

יש אהבה לי יש - יש אהבה לי יש

יש אהבה לי יש

אותו רק אחפש - אותך רק אחפש

כל לבי רוחש - כל לבי רוחש
יש אהבה לי יש - יש אהבה לך יש

ממי ומהממי – לי יש אהבה!

מעבר 1 (חילוף תפאורה לבית ממי)

בטי – כאן ממש כאן, בגן האהבה, נפגשו לראשונה ממי המקסימה ומהממי המהמם.
אבל את זה רק אני זוכרת. אהה, אני בטי המשרתת בבית אלפדידה ברדו נעים
מאד.

(לממי) ממי

ממי – מה?

בטי – את יודעת שבבית מהומה?

ממי – על מה?

בטי – מי ומה בוחרות בלעדדיך שמלות לנשף!

ממי – כי לא קיבלתי הזמנה!

בטי – וזה בכוונה, את כל כך תמימה, חייבים להלחם על זכויותיך

ממי – נו בחייך, בטי

בטי – אל תבטי אותי, אנחנו ממי עוד נראה לה, מי כאן **סינדרלה!**

תמונה 2 – בית ממי

מה אלבש – שיר מס' 2

מי – אוי מה אני אלבש?

ממיממה – אולי ז'קט חדש
עם שושנה בדש?
זה סטייל כה משובח זה איכותי! ברור?

מי – אני אלבש ירוק

ממיממה – תרשי לי קצת לצחוק
הצבע הירוק
מזמן אסור בחוק, לדעתי

מה – אולי אלבש צהוב?

ממיממה – זה יעשה לו כאב ראש
תפסיקו להטריף את דעתי!

מי ומה – ממה, מה אני אלבש
לכבוד המהמם?
ממה, מה אני אלבש
שהוא יגיד לי כן?
רק שהוא יגיד לי כן

מי – ואז כשנתחתן
בטקס המקודש,
אני את הצחורה שבשמלות אלבש.

מה - ממה
מה אני אלבש?

בטי – ומה עם ממי?

ממיממה – מה איתה?

בטי – מה היא תלבש?

ממיממה – ראש של יונה מרוטה! מרוצה?

בטי – אבל...

ממיממה – אבל... אבל, אבל..
אין לי סבלנות

אנחנו כאן באמצע ההתארגנות
נו, נו, נו, תמשיכו
בתהלוכה
כי כאן כבר כל אחת רוצה
להיות הנסיכה

מי ומה – כי כאן כבר כל אחת רוצה להיות הנסיכה!

מה – אני במיני תכלת
את הנסיך אוכלת
את כל גופו זוללת

ממיממה – נופלת מחוסלת על הפנים!

מי – אולי אלבש מכנס?

ממיממה – שלא יתקע לך קנס!

מי – אז יש לי פתרון
אגיע בעירום!

ממיממה – את כישלון!

מי – אולי אלבש סגול?

מה – אולי אלבש כחול?

ממיממה – לא יכולה יותר לסבול
את הבנות שלי!

מי ומה – ממה, מה אני אלבש
לנשף המדליק?
ממה, מה אני אלבש
שהוא עלי יביט
רק שהנסיך עלי יביט

מי – ואז יופי יצית
את כל גופו בראש
והוא מיד יחליט
אותה אני כובש
הכל יקרה,
כשנפגש!

בטי – ומה עם ממי?

ממיממה – מה את רוצה?

בטי – מה היא תלבש?

ממיממה – גופייה רטובה לחוצה, מרוצה?

בטי – למה?

ממיממה – למה, למה,

אין לי פתרונות
אני לא אחראית
לרשימת המוזמנות
נות, נות, נות, נו קדימה להמשיך
כי כאן כולן רוצות
להיות אשת הנסיך

מי מה וממיממה – כי כאן כולן רוצות
להיות אשת הנסיך

ממיממה – עם המלכה ביד

אל החופה אצעד
וזה הכל כולה,
תלוי כאן בשמלה
וכמה זה נורא,
שרק בזכות גזרה
ויופי חיצוני
אגשים את חלומי
שרק בזכות החן
תוכלו להתחתן

מי ומה – ואם בהגיון

נבחר בצבע הנכון
אולי נצליח להמם
את המהמם

מי - אולי אגיע למנוחה
ובעזרת השם

מה - אשב לי בבטחה
על כס המלוכה!

(בטי נכנסת עם ממי בידה)

בטי – ומה עם ממי?

ממיממה – מה איתה?
ממי לנשף לא הולכת

לא זוחלת
לא מתגלגלת
לא פוסעת
וגם לא מקרטעת
מה יש לה לעשות שם
למסמורטטת
כי בטח הנסיך
מחכה רק לה
או לה, או לה, לה, לה, לה....
יהיה כאן מאבק
מרתון מאד מרשים
על ליבו של המקסים!

בטי – אז מה איתה?

ממיממה – פיפי ולמיטה!

ממי – איה

ממיממה – איה, איה, איה, או!

(בטי וממי בורחות מהחדר)

מי – ממה, תסתכלי עלי
אני כמו תמונה

מה – ממה, תסתכלי עלי
אני כבר מוכנה!
אל הנשף ברינה!

מי – ואז כשהוא יבחר
אותי מכל השאר
להיות הנסיכה

מה – יהיה זה נהדר!
אצחק בקול
אל המחר!

(יוצאות)

ממיממה – ממי ובטי יקירות אני אמסור לנסיך
ממכם ד"ש! בקול חלש!
אוי, מה אני אלבש?

(יוצאת)

ממי – בטי

בטי – כן, ממי

ממי – איך זה שלא הזמינו אותי לנשף?

בטי – את... אני חושבת... את עוד צעירה

ממי – אני בת עשרים

בטי – את... את לא יודעת לרקוד ולס

ממי – אני יכולה ללמוד

בטי – את... את הבת החורגת של ממיממה, שמעת מה שהיא אמרה

ממי – אם אבא שלי היה חי, זה לא היה קורה

בטי – נכון

ממי – אני אשמה שנשארתי לבד?

בטי – אבל אני אתך

**ממי – אז למה את לא מספרת לי את האמת?
איך זה קרה שלא הזמינו גם אותי לנשף?**

בטי – הנסיך ומלכה לא מכירים אותך

ממי – אבל פגשתי בו, פעם בגן האהבה...

בטי – אבל זה היה מזמן

ממי – וכתבתי לו עשרות מכתבים, בטי, כתבתי לו עשרות מכתבים

בטי – שממיממה קרעה

ממי – מה?

בטי – וזרקה לזבל

ממי – באמת?

בטי – כן, לא רציתי לצער אותך, אבל הצנזורה של ממיממה מאד אכזרית

ממי – היא לעולם לא תתן לי לצאת מהבית

בטי – לא

ממי – לא לפני שכל המי ומה הסתומות ימצאו להן חתן

בטי – לא לפני

ממי – כן לפני

בטי – כן?

ממי – כן

בטי – מתי?

ממי – עכשיו!

בטי – עכשיו?

ממי – זאת ההזדמנות שלנו בטי, עכשיו, כשהן לא בבית
עכשיו כשהן בדרך לנשף
וממיממה מרוב התרגשות שכחה לנעול אותי בחדר
כמו שהיא תמיד עושה לפני שהיא יוצאת מהבית
עכשיו אני יכולה לפרוץ את כל המחסומים ולהגיע אל הנסיך

בטי – נכון

ממי – נכון מאוד

בטי – איד?

ממי – אני אומר שגם אני אחת הבנות של ממיממה

בטי – שזה נכון

ממי – חצי נכון, ושגם אני מוזמנת לנשף

בטי – שזה לא נכון

ממי – נכון שזה לא נכון בטי, אבל כשכולם משקרים מסביב
לא נורא אם גם לי יברח איזה שקר קטן
זאת ההזדמנות שלי להגיע אל הנסיך, אל מהממי
הוא חייב לזכור אותי!

בטי – הוא יזכור?

ממי – אני מקווה שהוא לא שכח אותי!

בטי – לא נראה לי שהוא שכח אותך?

ממי – אני חייבת לבדוק את זה הלילה.
אני לא יכולה יותר עם כל החלומות והתקוות
אני חייבת לברר אם הוא זוכר אותי!
מהר בטי!

בטי – אבל אין לך שמלה...

ממי – אקח את אחת השמלות של מי או מה

בטי – ממממה תזהה אותך מיד

ממי – נכון, בטי, את כל כך חכמה

בטי – תודה

ממי – אני צריכה שמלה חדשה, מקורית
שמלה שהיא שלי באופן מוחלט ופרטי!

בטי – נכון

ממי – נכון, נכון, אבל כל מה שיש לי זאת שמלה אחת
מסמורטטת, אני בסה"כ סמרטוטית

בטי – סמרטוטית זה מה שממממה גרמה לך להיות
(בוכה)

ממי – בטי, העצב והדמעות לא יעזרו לי עכשיו
עכשיו
אני זקוקה ליוזמה

בטי – יוזמה?

ממי – החלטיות

בטי – החלטיות?

ממי – לגורם ההפתעה

בטי – גורם ההפתעה?

ממי – לרעיון מקורי, שובב וגאוני

בטי – יש לי

ממי – מה?

בטי – רעיון מקורי, שובב וגאוני!

שמלה תוצרת בית – שיר מס' 3

(במהלך השיר, תופרים במהרה שמלת נשף מפוארת ומלבישים את ממי)

בטי – ראשון נזמין את אביתר
חתול שהוא אשף
והוא יביא זוג סנדלים
מכסף שאסף
בצד ישבו הן וחיכו
על דשא השכנים
הן נראות פנטסטי
ובצבע המתאים
שני קרא למנחם
התוכי הקשיש
והוא יתרום את נוצותיו
כמתנה אישית
נוצות עונתיות עם נוצצים
לתלוש בלי לרחם
אצמיד אותם אל החזה
בעדינות וכן

חיות הבית – כולנו מכונת תפירה
מוכשרים עד השמים
כולם עמלים כאן ביצירת
שמלה תוצרת בית
מכל גיזרה, מכל תפירה
מוצלחת שבעתיים
כי רק אצלנו תמצאו
שמלה תוצרת בית!

בטי – שלילית היא לאה לטאה
חביבה ואהובה
והיא תתרום זוג של כפפות
אשר היא משילה
מעל עורה הדק
כסופות כשמלתך
כפפה ועוד כפפה
הלבישי על ידך
מתאים לצחור גופך

ממי – מתאים לי ועוד איך!

**בטי – רביעי מגיע עכביש
מניש המסורג
והוא יביא שמלת סריג
שלמענד ארג
רק בשבילך במסירות
ארג הוא מן הכסף
בכדי לראות איך כנסיכה
יוצאת את אל הנשף**

**חיות הבית – כולנו מכונת תפירה
מוכשרים עד השמיים
כולם עמלו כאן ביצירת
שמלה תוצרת בית**

**בטי – עכשיו לנשף מוכנה
יפה כמו השמיים
ומי שכך אותה יראה
ימחא לכם כפיים!**

(חיות הבית מאושרות)

מעבר 2 (חילוף תפאורה לאולם הנשפים בארמון)

ממי – (לחיות) תודה

(קטי, אחות הנסיך נכנסת)

**קטי – תודה לך בטי המשרתת, עשיתם עבודה נהדרת, איזו הפתעה תהיה
לאחי המהמם, הנסיך מהממי
היי אני קטי, אחותו של מהממי, אני נרגשת, אני אוהבת נשפים,
שמלות וריקודים, אבל מהממי הוא לא בעניין בכלל!
(למהממי) אחי**

מהממי – מה?

קטי – מחכה לך הפתעה!

מהממי – די קטי תפסיקי לתקטי אותי!

**קטי – אני לא מתקטת אותך, אני נשבעת!
(מהממי יוצא, קטי אחריו)**

עוד ידובר רבות על הערב שלפנינו, עוד ידובר רבות על נשף סנדל הכסף!

תמונה 3 – אולם הנשפים

הנשף! – שיר מס' 4

קטי – הוד מעלתה – מלכה המלכה!

מלכה – הלוואי שעוד הלילה, נחתן פה
את מהממי מתוק שלי, חמוד.
אבל בינתיים נצמד לנו בטנגו
ונקווה שבחצות יהיה זיווג
אז בואו אל הטנגו
ריקוד שהוא רומן
מי שלא אוהב ת'טנגו
לנשף לא מוזמן!

קטי – מי? ממי?

ממיממה – ממיממה!

אני אוהבת ריקוד עם עוצמה ועם כוח
לי אין סבלנות לשטויות של הנוער
אני אוהבת ריקוד שמרימים בו רגליים
כי אז ידידי נפתחות העיניים
האדיוט שאמר להסתכל בקנקן
שוכב לו בקבר כבר די ממוזמן
לזכרו נסתדר בשורה רחבה
הנה הן רגליי, אני עדיין שווה!

קטי – עכשיו אני!

אחת, שתיים, שלוש
מתפוצץ לי כבר הראש
ארבע, חמש ושש
תפסיקו לקשקש
שבע, שמונה, תשע
הנשף הזה הוא פשע
עשר וזה הכל
תנו לי רק רוקנרול!
הרוק ריקוד גדול
וכל אחד לרקוד יכול
מי ששונא ת'רוקנרול
אי אפשר אותו לסבול!
קדימה אחי תפסיק לקטר!

מהממי – אני לא מקטר
אני אף פעם לא קיטרתי
אבל עכשיו לא אוותר
לרקוד כאן את הקאנטרי
הקאנטרי הכי מדהים
לנשף רווקים
אז אם לנשף כבר הגעתי
בבקשה, נגנו לי קאנטרי

(ממי נכנסת בשמלת הכסף, מהממי וממי רוקדים)

מי – מי זאת היפה, מי זאת, מי זאת?
אחת שכזאת שווה לראות

מה – ממש נסיכה, אי אפשר לטעות
מעניין אם יש לה עוד אחות?

מי – שמלה מקורית, גיזרה מדהימה

מה – מעניין באיזו חנות היא קונה?

ממיממה – לי זה נראה מציאת סוף עונה

מי – לי היא נראית כמו ציור, כמו תמונה

מה – תראו, איזה זוג מדהים שניהם

מי – אני מתה מקנאה!

אבי – ואני מתחמם

מי – תראו איך נכבש הנסיך המהמם

מה – הפסדנו, בגדול

ממיממה – זה מתחיל לשעמם

היא נראית לי מוכרת מאוד

תגידו, טיפשות, זאת לא האחות?

מי – ממי החורגת

מה – אלופת הרמאויות

ממיממה – הגיעה לנשף

לא יותר ולא פחות

ממי, ממי

מהממי – איך קוראים לך?

ממי – אני...

ממיממה – ממי, ממי, ממי,

מהממי – איך קוראים לך?

ממי – אני...

ממיממה – ממי, ממי, ממי!

מהממי - ממי זה שם של נסיכה

אני מהממי

ממי – כן, אני יודעת

מהממי – את יודעת?

ממי – מהממי זה שם של ממתק

מהממי – נפגשו כבר פעם?

ממי – פעם

מהממי – פעם?

ממיממה – נוסטלגיה חסרת טעם

מה את עושה כאן, לכל הרוחות?

צייני שלוש סיבות... אי

ממי – רציתי...

ממיממה – ב'...

ממי – גם אני...

מיממה – ג'...

ממי – למה, למה, למה

ממיממה – ככה, ככה, ככה

מהר הביתה לפני חצות

אם לא תגיעי בזמן

מהירושה אותך אמחוק

בנות, מהר תיפסו את האחות

הביתה לחדר

מאחורי דלתות, לבכות!

(ממי בורחת, סנדל הכסף נשאר על המדרגות מהממי מרים אותו)

אבירים והאחיות – לרקוד, לרקוד, לרקוד, עוד ועוד לרקוד
לרקוד, לרקוד, עוד ועוד לרקוד
ועוד לרקוד, ועוד לרקוד, ועוד לרקוד
לרקוד, לרקוד, עוד ועוד לרקוד
לרקוד, לרקוד, עוד ועוד לרקוד
לרקוד, לרקוד, עוד ועוד לרקוד

מעבר 3 (חילוף לתפאורת בית ממי)

(מהממי שבור לב וסנדל הכסף בידו)

מהממי – בתוך הלב, לכל אוהב יש אושר וכבוד
ובלילות הוא מבקש אהבתו ללכוד
נותרתי כך עם הסנדל לבי לוחש לי – עוד
וככה זה פתאום, אני רוצה כל כך לבכות
לבכות, לבכות, עוד ועוד לבכות...

קטי – (למהממי) מה אחי? למה ככה אתה מסתגר ומביט חסר תקווה
ידעת שאמנו הטובה, יצאה בהודעה לעם?

מלכה – (אל המגפון) אחת... אחת... אחת... פו... פו... הודעה לעם!
"לשמחתנו בני היקר מהממי, חולה!
חולה במחלה קלה, מחלת האהבה! לדאבונו, עדיין לא נמצאה לו תרופה!"
תודה!

בטי – מה תרופה? צריך לקום ולעשות מעשה
(למהממי) אתה חייב לצאת ומיד למסע כלל ארצי למסע החיפוש
אחר בעלת הסנדל. תחשוב על מעשה אמיץ
אהבה שכזאת אתה רוצה להחמיץ?
קח את סנדל הכסף. תערוך מדידות מהזריחה ועד השקיעה
נערה שכזאת שווה השקעה!

מהממי – יודעת מה אחותי, תודה, אי אעשה, אני אעשה, אני אצא ואני אמצא

אני אמצא – שיר מס' 5

מהממי – אני אמצא, אני אמצא
אני יוצא במרוצה
אני חזק כמו פצצה
אני אמצא, אני אמצא
אני ארדוף את גורלי

וממי שוב תהיה שלי!
הרבה בנות, היו לי במאות
אך לא זכיתי, לראות יפה כזאת
אלפי בנות, יצא לי להכיר

האבירים – מהממי, מהמם, צעיר וגם עשיר

מהממי – אבל עכשיו, פגשתי באמת
אהבה יפה, טובה וחסובה
עם הרבה חוכמה, אחת מדהימה!
ממי, ממי, ממי, אותך אני אמצא
אהפוך את העולם, אכנס באין מוצא
אין לי כבר ברירה, כי הלב אומר שאת
הכי, הכי, הכי, כי זאת ממני, זה סופי!

האבירים – זאת ממני, זה סופי, ולך על זה אחי!
זאת ממני, זה סופי ולך על זה אחי!

מהממי – אני אמצא

האבירים – כן, הוא ימצא, אחריו נצא במרוצה,
חזק הוא כמו פצצה

מהממי – אני אמצא!

האבירים – כן, הוא ימצא
חייב לרדוף את גורלו
וממי שוב תהיה שלו!
כן, הוא ימצא, כן הוא ימצא
אחריו אנחנו בריצה
והוא ימצא את כף רגלה
של הכלה!
כן הוא ימצא

מהממי – אני אמצא, אני אמצא!

תמונה 4 – בית ממי

ממיממה – בונז'ור, ברוך הבא, הוד מעלתך הנסיך מהממי
הנסיך הגדול מכולם
ברוך בואך אל מעוני הצנוע והמצוחצח.
שמענו על מסע סנדל הכסף שלך, והתפלאנו מאוד
הכיצד, איך ומדוע לא סרת אלינו מיד עם תחילתו?
והרי בנותי היו בנשף, וזה ברור שאחת מהן, היא בעלת הסנדל
והיא הנסיכה!

מהממי – גבירתי המכובדה

ממיממה – ממיממה אלפדידה בורדו
הכר נא את בתי מי, מי לא זוכר אותה?
מי לא מדבר עליה?
מי לא כותב לה שירים?
מי לא שולח לה פרחים, למי?

מהממי – מי?

ממיממה – מי? מי? אתה! אבל הסנדל יתאים לה כמו כפפה אל היד
כתרנגול אל הלול
כנרקיס אל הביצה, ואז..

מהממי – למדוד (מודדים)

ממיממה – סנדל הכסף הוא של מי, זה בטוח!

בטי – (נכנסת עם מגש פירות בידה) פירות, בבקשה

ממיממה – תשתקי!

מהממי – לצעוד!

ממיממה – לצעוד, בטח לצעוד, מי לצעדה, מי למלוכה
מי היא הנסיכה!

בטי – פירות בבקשה

ממיממה – תשתקי!

מהממי – למה היא צולעת?

ממיממה – היא לא צולעת!

מהממי – היא כן צולעת. (למי) הסנדל לוחץ לד?

ממיממה – לא, מה פתאום לוחץ, הוא בול עליה
יושב מצוין, ממש כמו דג במים

מהממי – אבל היא צולעת

ממיממה – נכון, היא צולעת, אז מה, צריך לצחוק ממנה בגלל שהיא מוגבלת?
בגלל שיש לה נכות קלה?

מהממי – אבל קודם אמרת שהיא לא צולעת

ממיממה – התביישתי בנכותה, בנוכחותה אתה לועג לנכותה?
בתי צולעת קצת, אז אתה פוסל אותה מלהיות נסיכה?

מהממי – הסנדל לא מתאים לה, הוא קטן עליה, הוא לוחץ

ממי – אתה קטן עליה, אתה לוחץ.
טוב מה, אין מה להילחץ, יש את מה!

בטי – פירות, בבקשה

ממיממה – תשתקי ותביאי קצת פחמימות

בטי – ממי בחדר למעלה, מחכה

ממיממה – פחמימות אמרתי, פחמימות! (בטי יוצאת)

מהממי – למדוד (מודדים)

ממיממה – זוהי מה, מה, מה נשמע?
מה, מה שלומך, מה, מה השעה, מה היא המה
לכל המה לכל בעיות האומה!

מהממי – שתצעד. מה זה?

ממיממה – זוהי מה

מהממי – זאת רגל מעץ

ממיממה – זוהי רגלה

מהממי – זהו מעשה מרמה

ממיממה – אתה מאשים את מה במרמה?

בטי – (נכנסת עם מגש של המבורגר וצי'פס) מה עם ההמבורגרים והצי'פס, מה?

ממיממה – תשתקי!

בטי – ומה עם מממי, מה?

מהממי – בטי, עופי למרתף

מהממי – רגע, רגע, גברתי המכובדה, אני עדיין הנסיך
ועדיין מסוגל לנהל כאן את העניינים

ממיממה – ממש מהמם

מהממי – כן, ואם זה לא מוצא חן בעינייך

ממיממה – מוצא, מוצא חן, סליחה, סליחה ומחילה

מהממי – סליחה ומחילה על הבת הראשונה, שצלעה כי סנדל הכסף לחץ
את כף רגלה?

ממיממה – סליחה ומחילה!

מהממי – סליחה על הרמאית שהושיטה רגל מעץ
עם כף רגל תותבת בדיוק במידת סנדל הכסף

ממיממה – סליחה, סליחה, ומחילה לי ולה ולה!
סליחה ומחילה, מחילה ולסליחה

מהממי – ובכן, מה גילינו?

שאתן יודעות את מידת כף הרגל המבוקשת
מידת כף הרגל התואמת את הצליעה שלך
ומידת כף הרגל התותבת שלך, ואם אתן יודעת את מידת
כף הרגל, סימן שהבחורה המבוקשת נמצאת כאן,
ואתן מסתירות אותה ממני!

בטי – כל הכבוד, מהממי

ממיממה – תשתקי כבר

מהממי – כן, תשתקי, ותביאי את הבחורה מהר לכאן!
עכשיו, מה נעשה עם הרמאויות הקטנות הללו, מה?

ממיממה – בבקשה, חנינה

מהממי – כבר חנינה, ללא משפט!

ממיממה – לא, אל תעשה לנו משפט, תהיה נחמד (בטי וממי נכנסות)
אתה רואה, הנה מממי, מממי מותק, תגידי לנסיך שיהיה טוב אלינו
זאת מממי, הבת שלי!

בטי – החורגת

ממיממה – עוד מעט אני חורגת אותך! ממי היא שלי מגיל עשר
והיא כל כך ממי!
נכון שהיא ממי? נכון שאת ממי?
ממי תעני לממי! זאת ממי!

מהממי – למדוד, בבקשה! (מודדים) לצעוד!
סנדל הכסף מתאים, הוא הולם לכף רגלך
ולמרות הבגד המאוד לא מפואר, אני יודע שזאת את
את ממי, את ממי מגן האהבה, את אהובתי

ממיממה – זאת ממי, הבת שלי!

בטי – תשתקי

ממיממה – תשתקי את, זאת ממי שלי!

בטי – ואני בטי, המשרתת שלה, נעים מאוד

מהממי – נעים מאוד מאוד. למה ברכת מהנשף?

בטי – בגללה

ממיממה – בגללי?

בטי – כן בגללך

מהממי – עוד פעם בגללך?

ממיממה – מה פתאום, אני אוהבת אותה, זאת הבת שלי ורק שלי
אני הולכת לארוז

מהממי – לארוז?

ממיממה – כן, ממי היא אהובתך, ואתה תישא אותה לאישה, נכון?

מהממי – בוודאי

ממיממה – עכשיו תקח אותה לארמון?

מהממי – מיד!

ממיממה – נו מה? ואתה חושב שאני אפקיר את הבת שלי בידיים של מופקר כמוך?
ממי היא הבת היקרה ביותר שלי!
אני חייבת לשמור עליה ועל מעשיה באופן צמוד ביותר
כי היא אוצרי ואני אוצרה. בדם לא יפרידונו!

בטי – גם אני באה לארמון, נכון?

מהממי – בטי, את מוזמנת בכבוד גדול

בטי – אני מוזמנת, תודה, אני מוזמנת, את רואה, אני מוזמנת

ממיממה – אז מה? גם אני מוזמנת!

מהממי – מאדם ממיממה אלפדידה בורדו. את מוזמנת וגם בטי מוזמנת

ממיממה – רגע, ומה עם הבנות שלי, מי ומה?

מהממי – לא צריך להיסחף, שישאר מישהו בבית הצנוע והמצוחצח הזה

ממיממה – נכון, מה אכפת לי שישארו, קדימה בנות, לעזור לי לארוז קדימה בטי

בטי – אני כבר לא עובדת אצלך, שכחת?

ממיממה – ממת?!

בטי – מלפני שניה

ממיממה – אני עוד אראה לך!

בטי – מה עוד תראי לי שעוד לא ראיתי ממיממה, מה?

ממיממה – את הממימוות, מטומטמת!

(יוצאות)

ממי – אני מקווה שזה לא חלום

מהממי – אני מקווה שנחיה כמו חלום, ממי, אני מבקש את ידך

ממי – אתה מציע לי כאן בגינת ביתי להיות אשתך?
לנסיכה?

מהממי – אני מציע לך לקשור את נפשך בנפשי לעד

ממי – אני לא מאמינה שזאת המציאות שזה באמת קורה לי

מהממי – זה באמת באמת קורה לך
ממי, מעכשיו אני המציאות שלך

ממי – אם כך המציאות עולה על כל דמיון

מהממי – זאת את שעולה על כל דמיון. ממי, מה את אומרת?

ממי – על מה?

מהממי – על מה שהצעת לי לך?

ממי – אני אומרת: כן

מהממי – כן, את אומרת כן?

ממי – כן, אני אומרת כן!

(יוצאים)

מעבר 4 (חילוף לתפאורת אולם המראות)

בטי – וכך יצאנו, ממי מהממי ואני...

ממי – (קוטעת) בטי, עם מי את מדברת? חייבים לצאת לדרך!

בטי – בשמחה הנסיכה! (לעצמה)

אני לא מאמינה שאני הופכת למשרתת של הנסיכה

הכלה של יורש העצר

היורש של מלכה המלכה!

(המלכה צועדת לקראתם)

מלכה – בני היקר, יורש העצר המהמם

הנה היא כלתך המיועדת

הנסיכה הבאה, המלכה העתידית

אקבל אותה באהבת אין קץ

אקבל בברכה גם את המשרתות שלה

מהממי – לא, אמא, זוהי ממיממה, אמה של ממי

ממיממה – נעים, ומאוד מאוד משמח

מלכה – מצוין, ברוכה הבאה

מהממי – זוהי אחותי הנאמנה, קטי, קטי הנסיכה

בזכותה ובעידודה יצאתי למסע (לממי)

בזכותה אנחנו ביחד

ממי – תודה לך, קטי, על שהצתת את באהובי

קטי – תודה לך, ממי, על שהצתת את בנשמתו

מהממי – זוהי בטי, מזכירתה האישית של ממי

בטי – נעים מאוד, בטי

ממיממה – מזכירתה האישית?

מהממי – כן, זהו מעמדה החדש

ממיממה – ומה אני?

מהממי – ראש לשכתה

ממיממה – ראש לשכה זה טוב

זה משהו שכדאי למות למענו

בטי – את הולכת למות, ממיממה?

ממיממה – בטח לא לפנייך, ובבקשה תזכירי לי איך קוראים לך?

בטי – למה?

ממיממה – כי את הרי מזכירה אישית, אז מתפקידך להזכיר לי איך קוראים לך

בטי – (לממיממה) קוראים לי בטי
ואני הסיוט שלך

קטי – (לבטי) קוראים לי קטי
ונראה לי שנהיה חברות טובות

ממיממה – (למלכה) קוראים לי ממיממה
ונראה לי שנסתדר מצוין

מלכה – (לממיממה) קוראים לי מלכה, המלכה
ואני משחקת רמי כל ערב בשבע

ממיממה – קוראים לי ממיממה
ומרגע זה כל ערב בשבע, אני את והרמי חוגגים!

בטי – (לקטי) קוראים לי בטי
ואני אוהבת לקרוא רומנים ולרקום גובלנים

קטי – קוראים לי קטי
ופתאום גם אני, הרומנים בדמי והגובלנים בנשמת

ממיממה – (למלכה) קוראים לי ממיממה
ואת האישה הכי יפה שפגשתי

מלכה – קוראים לי ממיממה
ואת חייבת לראות את ארון השמלות שלי

(יוצאים)

קטי – (לבטי) אני קטי

בטי – נעים מאד אני בטי

קטי – אני יודעת, איזה כיף, נהיה לחברות?

בטי – באהבה, בחפץ לב

תגידי זה נכון שלאמא שלך יש מראה שאומרת לה כל בוקר כמה היא יפה?

קטי – היא מסתירה אותה באולם המראות והכניסה אסורה!

בטי – אז את עושה כל מה שהמלכה מצווה?

קטי – אני כן, וכנראה גם המראה!

תמונה 5 – אולם המראות

יופי של יופי – שיר מס' 6

מלכה – אני יפה, אני יפה
בבגד גוף, בחליפה
אני יפה, יש לי תילוק
במכנסיים וחלוק
אני יפה, אני יפה
על עקבים ויחפה
אני יפה, יש לי תילוק
וזאת עבודה וזה בדוק!
אני יפה, יש לי גופה
אני יפה בכל תקופה,
אני שוברת תיקופה
אני יפה ומטריפה
אני היופי המושלם
אני היא מיס עולם!
לתפארה ברא אותי האל
אני היא מיס תבל!
כי היופי שלי הוא יופי
ויופי לי, עם כל היופי
ומי שלא אוהב את זה היופי
שיחנק עם סוכריה של טופי!
אוי מראה מתוקה שלי, אמרי, מי, מי, מי, הכי
יפה בממלכה? אמרי לי עוד ועוד, הרי גם
הבוקר, בוקר ההכנות לחתונת בני, אני, אני
בני, אני הכי יפה בממלכה? נכון? אמרי מי, מי,
מי הכי יפה בממלכה? ספרי, ספרי, ספרי

מראה – ממני

מלכה – ממני, מי זאת ממני? ממני? הכלה שלי?
איך זה קרה, איך זה נהיה ואם היא כעת הכי יפה
בממלכה, אז מה אני, מה אני, מה אני
מה?

מראה – קופה

מלכה – קופה, אני קופה, מהכי יפה בממלכה הפכתי
לקופה? ככה סתם פתאום קופה?
אני קופה, אני קופה

דחופה דיאטה חריפה
לא יכולה יותר לסבול
אכריז עכשיו על אוברול
אני קופה, אני קופה
למות מיד מעדיפה
לא יכולה יותר לסבול
שנהרס פתאום הכל
לא תעזור כאן חנופה
אשליך את ממי לרצפה
במדרגות אתן דחיפה
והיא תצא ברחיפה
היופי ממני נעלם
עכשיו היא מיס עולם!
אותי זרקה לעזאזל
עכשיו היא מיס תבל!
ליופי שלי יש אופי
ואיש פה לא יטיל בו דופי
ומי שמכריזה מלחמה על המלכה
סופה שתעלם לה תוך דקה!

הכניסו את כלתי, את בחירת לבו של בני
מהממי. (ממי נכנסת) אמרי לי כלתי היקרה, באיזה שמפו את משתמשת?
זה טבעי או הבהרה?
כמה פעמים בשבוע את עושה מסכה?
וממה? מאבוקדו, מבטטה או מקקה של עיזות?
וההורדה זה עם שעווה או מחט חשמלית או חוט שלא נדע
אמרי לי, כלתי היקרה, רק ביופיך את עסוקה?

ממי – הוד רוממותך, אני לא ממש מתעסקת עם כל מה שאמרת

מלכה – לא ממש, כן בטח הבנתי, מכון יופי מהלך.
את יכולה לקרוא לאמא שלך, בבקשה?

ממי – בשמחה (יוצאת)

מלכה – תודה, אני אראה לה מה זה להיות הכי יפה בממלכה

אני אכניס אותה לתוך ארון
ואזרוק מן הארמון, זה רעיון – שגעון
זה המעשה הכי נבון
כן, זה הפתרון!

הכניסו את ממיממה, האמא של ממי (ממיממה נכנסת)
אמרי לי ממיממה, את לא מתביישת על החוצפה של הבת שלך?
היא חייבת להענש

ממיממה – שתענש

מלכה – חייבים להעלים אותה מהארמון

ממיממה – תעלימי

מלכה – לא אכפת לך?

ממיממה – לא ממש

מלכה – אבל היא בתך

ממיממה – בתי החורגת, ומבחינתי אני כבר השגתי את מבוקשי
אני הכרתי אותך ואנחנו נהיה לנצח חברות, נכון?

מלכה – לנצח

ממיממה – ובארמון אגור?

מלכה – לנצח, ודאי לנצח

ממיממה – אז בבקשה אל תדביקי לי צל של קרבה או יוחסין לממי הזאת

מלכה – מצוין! לכי הביאי אותי! (ממיממה יוצאת)

מה אעשה לה, איך אתנקם בה?

היכן נניח את הנערה?

אולי עמוק בקערה?

בשדה קוצים או מערה?

לפני שהיא נישאת לנער

אני פשוט אזרוק אותה ליער!

הכניסו את ממי הקטנה וממיממה הגדולה (ממי וממיממה נכנסות)
בנות, אנחנו יוצאות למסע התוודעות בטרם נשלח את ממי אל החופה

ממי – אבל בחוץ גשמים קשים

מלכה – אידיאלי ביותר, נפליג לנו עם המטריות בתוך השלוליות
ונחשוף סודות נשיים אישיים חסויים בתוך ברקים ורעמים

ממי – אבל...

מלכה – אבל, אבל, חבל על הזמן

ממיממה – קדימה ממי, היי ספונטנית, הנה לך עוד שלב בהתבגרות

מלכה – ממש עוד שלב

ממיממה – השלב האחרון

מלכה – והסופי

ממיממה – והגמור

מלכה – והחתום

ממיממה – והמסיים

מלכה – הפיניש המוחלט

ממיממה – הדד אנד האולטימטיבי!

(צוחקות)

מעבר 5 (חילוף לתפאורת קרחת היער)

קטי – (נכנסת מבוהלת) בטי, בטי!

בטי – (נכנסת) מה קרה?

קטי – את יודעת איפה ממי?

בטי – נעלמה?

בטי – אז את יודעת!

בטי – מה?

קטי – שאנחנו עמוק בתוך היער, עמוק בתוך האגדה על השגיאה של **שלגיה**?

בטי – למה שגיאה?

קטי – כי היא היתה תמימה, ממש כמו ממי
מאמינה לאמא שלי ולאמא החורגת שלה

בטי – את לא שמה לב למשהו? שהכל...
הכל, זה אמת... או אגדה?

קטי – הכל אמת בטי והכל גם אגדה!

(ברקים ורעמים)

תמונה 6 – קרחת היער

ממי – אוי, קורה כאן משהו נורא, אמאליה, אני פוחדת
משהו מוזר קורה כאן
קר לי, קר לי, קר לי, אוי אמא, אני לא יודעת מה לעשות
אני קופאת מקור. מהממי שלי, אני פוחדת.
אני לא יודעת מה קורה כאן פתאום, פתאום אני לבד!
כל מסע ההתוודעות הזו הפך לסיוט, נטשו אותי, או הלכתי לאיבוד?
בחשיכה?
מהממי בבקשה, אתה חייב לבוא להציל אותי
ולמה זה קורה לי
למה זה תמיד קורה לי... מהממי....
מהממי... מהממי... למה...
למה? למה זה קורה לי, ככה פתאום
שהכל נעשה כל כך טוב, ופתאום הכל כל כך רע
למה מהממי, למה אתה לא בא?
(ברקים ורעמים)
אמאליה!!!

מעבר 6 (לחילוף תפאורת פנים – בית העץ)

(ממי נכנסת בבהלה אל גזע העץ מאחוריו יוצאות קטי ובטי)

קטי – מה יהיה?

בטי – היא תסתדר, אני מכירה אותה, אני סומכת עליה
בטח היא נרדמה בבית של הדובים, בתוך גזע העץ!

קטי – אוי לא!

בטי – אל דאגה! ממי מדברת בשפת החיות, לא לדאוג
היא מתחבבת ומתחברת אפילו עם דובים!

קטי – כמו זהבה ושלושת הדובים?

בטי – הוצאת לי את המילים מהפה!

תמונה 7 – בבית הדובים

(ממי מתעוררת בבהלה, מעליה צופים דובה, דב'לה ודיויד שהם משפחת דובים)

ממי – אמא'לה!

דובה – כן אמא'לה דובה, דובה

ממי – אוי אמא, דובים

דובה – כן אמא, אמא, דובה, דובה

ממי – אוי אבא'לה

דב'לה – כן, אבא'לה, דב'לה, דב'לה

ממי – אבא, דובים

דב'לה – כן, אבא, אבא, דב'לה, אב'לה

דיויד – ממי

דובה – כן כן ממי

דיויד – ממי ממי

דובה – מה דיויד חמודי, מה?

דיויד – ממי במיטה שלי

ממי – כן ממי

דיויד – במיטה שלי במיטה שלי שלי

דב'לה – דיויד דב דובון קטן

דובה – דיויד

דיויד – כן, כן דיויד

ממי – ממי?

דיויד – ממי? ממי?

ממי – אני ממי

דיויד – פפי

דב'לה – אני פפי דובה

ממי – אמאליה
דב'לה – דב'לה
דובה – דיויד
ממי – דיויד
דיויד – דיויד
ממי – אני ממי
דיויד – ממי היא ממי
ממי – היא ממי שלך ואני ממי שלי
דיויד – ממי
ממי – כן אני ממי, נעים מאד
דב'לה – נעים מאוד
דובה – שלום
ממי – שלום
דיויד – נייס טו מיט יו
ממי – מה?
דיויד – נייס טו מיט יו
ממי – אה, סנקיו
דיויד – סנקיו
דב'לה – אנגלית?
דובה – אנגלית!
ממי – מה אתם דובים דוברי שפות?
דב'לה – אוב קורס!
דובה – דובי פנדה
דיויד – דובים דוברי שפות
דובה – סאלי

דיויד – הלו

דובה – מרחבה

דב'לה – אלשלמה

דיויד – צ'או

דובה – גודן טאק

ממי – דובים דוברי שפות

דב'לה – כן, דובים דוברי שפות

דיויד – ממני במיטה שלי

ממי – תודה

דב'לה – ממני עם הכרית שלי

ממי – תודה

דובה – ממני עם השמיכה שלי

ממי – תודה

דיויד – מי ישן במיטה שלי?

דב'לה – ממני. מי ישן על הכרית שלי?

דובה – ממני. מי התכסה עם השמיכה שלי?

ממי – אני

דיויד – ממני

דב'לה – ממני בבית שלי

דובה – ברוכה הבאה

ממי – תודה, אתם כל כך נחמדים

ובכלל לא מפחידים. אתם דובים טובים וחמודים

דב'לה – דב'לה

דובה – דובה

דיויד – דיויד

ממי – אני, ממי, הלכתי לאיבוד ועכשיו אני חייבת לחזור לארמון
מחר בערב אני מתחנתת עם הנסיך מהממי, אני חייבת למצוא את הדרך
אולי מהממי מחפש אותי?
אולי מהממי ימצא אותי?
אולי מחר בערב תערך למרות הכל החתונה שלי?

דב'לה – רוצה לגור איתנו ביער?

דובה – בינתיים?

ממי – כן, בינתיים

דיויד – בינתיים, כן

דב'לה – ממי

דובה – ממי

דיויד – ממי

ממי – מה?

דב'לה – מתוקה

דובה – מתוקה מאוד

דיויד – מאד מאד מתוקה

ממי – מתוקה, אבל מאוד מאוד עצובה, ומאוד מבולבלת (מנסה להתעטש)

ו... ו... אפ... אפ...

אפצ'י

דיויד – לבריאות

ממי – תודה

דב'לה – ממי רוצה מרק חם?

דובה – ממי רוצה חלב חם?

דיויד – ממי רוצה את הדובון שלי?

ממי – תודה, תודה, תודה

דב'לה – נראה לי שממי תשאר איתנו בינתיים, לכמה זמן

דובה – גם לי זה נראה

דיויד – ולי זה נראה מאוד מאוד!

משפחה – שיר מס' 7

ממי – מה יהיה, איני יודעת
מאמצת את ידכם
תנו דובים בכם לגעת
להרגיש אני אתכם
ואתם תהיו לי בית
ואתם תשאו ברכה
כי הגבול הוא השמיים
אשאר כאן בבטחה
ואתם תהיו לי בית

הדובים – ברוכה את הבאה
כי הגבול הוא השמים
והדלת לך פתוחה
כן, כולם נהיה לך בית

ממי – הבית שלי לא היה
אשאר כאן בביטחה
נהיה ביחד משפחה
בשמחה

ממי, הדובים והגחליליות – ביחד משפחה

ממי – כוכבים תועים כמוני
מחפשים את שביל החלב
ואני מתגעגעת
לנסיך שכה אוהב
אהבה קצרה היתה לי
ניצוץ של אור בשמי חיי
את ידכם אנא הושיטו – אתחזק מידידי

הדובים – את יפה, את משגעת
את תהיי לנו לאחות
תנו בנסיכה לגעת

דיויד – מתחשק לי סתם לבכות!

הדובים - ויחדיו, נבנה כאן בית
ותהיי לנו ברכה,
כי הגבול הוא השמים
היא שלנו – נסיכה

ממי – ואתם תבנו לי בית

הדובים – ברוכה את, נסיכה
כי הגבול הוא השמים
והדלת לך פתוחה
כן, כולם נהיה לך בית

ממי – הבית שלי לא היה
אשאר כאן בביטחה

הדובים – נהיה ביחד משפחה

ממי – בשמחה

ממי, דובים וגחליליות – ביחד משפחה, משפחה, משפחה
באהבה, באהבה, באהבה, באהבה
יש אהבה
יש, יש, יש, יש, יש, יש, יש, יש, יש אהבה
היא נמצאת כאן בסביבה
בואו נשחק איתה
במשחק מחבואים
מי שמגלה אותה
הוא ראשון לאוהבים
יש, יש, יש, יש, יש, יש, יש, יש, יש אהבה
היא נמצאת כאן בסביבה
בואו נשחק איתה
היא טובה ומיטיבה
מי שמגלה זוכה
בכל כולה באהבה!
כשיש, כשיש אהבה, הכל אגדה!
כשיש אהבה
הכל אגדה!

הפסקה

תמונה 8 - בארמון

קטי – (למהממי) תפסיק לבכות!

מהממי – היא היתה כל מה שביקשתי!

בטי וקטי – נכון

מהממי – וכולם אמרו שאין מתאימה ממנה להיות לי לאישה

בטי וקטי – נכון

מהממי – ואין מתאים ממני להיות לה לבעל

בטי וקטי – נכון

מהממי – וזה כמעט קרה, ולא קרה!

בטי וקטי – נכון

מהממי – ומאז שהיא נעלמה, עשיתי כל מה שהיה נכון

בטי וקטי – נכון

מהממי – ולא מצאתי אותה, ואין לי פתרון

בטי וקטי – נכון

מהממי – איפה לא חיפשתי אותה?

בטי וקטי – נכון

מהממי – בדרום, במזרח, במערב ובצפון

בטי וקטי – נכון

מהממי – חיי אינם חיים יותר בלעדיה, אם אוותר על אהבתי

אוותר גם על חיי

אך חיי חשובים לממלכה, נכון?

בטי וקטי – נכון

מהממי – ולממי שבוודאי מחכה כעת לישועה, ואני תקוע לי כאן בארמון ומתפלסף

בטי וקטי – נכון

מהממי – תגידו, כל מה שיש לכן להגיד לי זה רק נכון?!

בטי וקטי – נכון

מהממי – לחכות לממי כאן בארמון זה לא נכון!

בטי וקטי – נכון

מהממי – אני חייב, למצוא את הפתרון הנכון!

בטי וקטי- נכון!

מהממי – למה כל הזמן אתן אומרות נכון?

קטי – למה זה לא נכון לומר נכון?

בטי- מה לא נכון בזה שאנחנו אומרות נכון?

מהממי – כי זה לא הפתרון!

בטי וקטי – נכון!

רפריז – אני אמצא!

מהממי – אני אמצא, אני אמצא

אני יוצא במרוצה

אני חזק כמו פצצה

אני אמצא, אני אמצא

אני ארדוף את גורלי

וממי שוב תהיה שלי

אתן צודקות, גם נסיך יכול לטעות

איך לא חשבתי על אופציה שכזאת

ממי חטופה, עצובה ונטושה

זוהי בטוח הסיבה, שהיא לא התקשרה

אבירים – היא בטהרן, דמשק, היא בטח בפריז
נשחרר תמורת כופר, אדמות בתור בקשיש

מהממי – רוצים להחליש את כוחי ובטחוני

אבל זה לא אני, שאתכחש למצפוני

ממי, ממי, ממי, אותך אני אמצא

אהפוך את העולם, אכנס באין מוצא

ממי, ממי, ממי, אני כל כך אוהב אותך!

אבירים – האהבה מעל הכל, מהממי על בשרו לומד
ולסיפור הזה בסוף, יהיה בטוח הפי אנד!

מהממי – אני אמצא!

אבירים – כן, הוא ימצא! אחריו נצא במרוצה
חזק הוא כמו פצצה

מהממי – אני אמצא!

אבירים – כן, הוא ימצא
חייב לרדוף את גורלו
וממי שוב תהיה שלו

מהממי – אני אמצא!

אבירים – כן, הוא ימצא
אחריו נצאה בריצה
אנחנו כל הזמן איתו
עד שימצא את אהובתו
והוא ימצא

מהממי – אני אמצא, אני אמצא!

(בטי וקטי נכנסות)

מעבר 7 (חילוף תפאורה – קרחת היער)

קטי – משהו מוזר קורה כאן
מלכה וממיממה בהכנות, הן בדרכן לאנשהו

בטי – ומה זה האנשהו הזה?

קטי- הן יוצאות לדרך, הן יוצאות אל ממי

בטי – קדימה אחריהן

קטי- נסכל כל משימה

בטי – ונחזיר אותה לארמון למהממי!

קטי – קדימה בטי, אנחנו ננצח! אנחנו קטי ובטי
הבלשיות שלא

קטי ובטי – לא, לא, לא, לא מרפות!

בטי – (לקטי) ממיממה הנוראית ואמא שלך

קטי – הנוראית לא פחות

בטי – כמו שתי מכשפות

קטי – כמו שתי עלוקות

בטי – כמו שתי מעיקות

קטי – הן בטח יצאו מחופשות

בטי – אני יודעת, אני יודעת זה יהיה כמו היפיפיה הנרדמת

קטי – למה את מתכוונת?

בטי – הן ירעילו אותה בתפוח אדום

קטי – אהה נכון, אני נזכרת, היא תיתן נגיסה, גסיסה ושינה של מאה שנה

בטי – אולי יותר!

קטי – אם מהממי יאחר!

בטי – מהר קטי, מהר!

קטי – אל תקטי אותי בטי!

בטי – גם את על תבטי אותי קטי!

(יוצאות)

תמונה 9 – קרחת היער

ממי – כולם מוכנים לארוחה?

דובים – כן!

ממי – בתאבון!

מלכה וממיממה – (נכנסות בהפתעה) תודה

מלכה – סאלאם עליכום

ממיממה – עליכום וסאלאם

ממי – שלום

מלכה – אני היא טולילה

ממיממה – ואני היא חלילה

מלכה – אנחנו המקורקסות

ממי – מקורקסות?

ממיממה – כוכבות הקרקס המזרחי הנווד "אהלן וסהלן"

ממי – "אהלן וסהלן"?

מלכה – אלו הן משתתפות המופע המשגע שלנו

ממי – מופע?

מלכה – נכון שאת אוהבת הופעות מזרחיות?

ממי – כן?

מלכה – אז הכירי נא את מדלן ומרלן

ממי – שלום מדלן, שלום מרלן, בבקשה בואו הצטרפו אלינו לארוחה
אלו הם...

מלכה – הדובים שלך?

ממיממה – כל כך חמודים

מלכה – זה מפתיע שיש לך דובים משלך

ממי – לא, הם לא הדובים שלי

ממיממה – הם לא שלך?

ממי – הם החברים שלי, הם משפחה
אולי אפשר לבקש מכן שתחזירו אותי הביתה, בדרך שהגעתם הנה
אתן מכירות את הדרך, נכון?

ממיממה – מכירות טוב מאוד

מלכה – אנחנו נחזיר אותכם

ממי – שמעתם דובים, אני חוזרת הביתה
(הדובים שמחים)

ממיממה – שקט!!!! לא יכולה עם רעש. שבו תאכלו!

מלכה – אז מה? אף אחד מהם הוא באמת לא שלך?

ממי – לא, אני עדיין לא התחתנתי אפילו

מלכה – מה את אומרת?

ממי – ערב חתונתי נחטפתי וננטשתי כאן ביער

ממיממה – מה את אומרת?

מלכה – לא יפה

ממיממה – מאוד לא יפה

מלכה – שלא נדע, יש כזאת אכזריות בעולם. אפשר?

ממי – בבקשה, בתיאבון, אז אתן באמת תחזירו אותי הביתה?

ממיממה – בשמחה. אפשר? אני כל כך רעבה

ממי – בבקשה. קדימה משפחת דובים בואו
בזמן שהמקורקסות אוכלות, קומו קומו

ממיממה – רגע, רגע, שויה, שויה, מה ככה באמצע האוכל אתם קמים?

מלכה – מה יש למהר? זה לא בריא ככה לקום באמצע האוכל, אתם לא יודעים?

ממיממה – ועוד לפני הקינוח?

ממי – אני מצטערת, זה כל מה שיש לנו לאכול
סליחה אבל היום אין לנו קינוח

מלכה – בואי, בואי, חבובה, זה שאין לכם קינוח זה דבר ידוע!

ממיממה – לכן הבאנו לכם קינוח מעולה

ממי – מה?

ממיממה – הפתעה

מלכה – בבקשה לשבת, להירגע, קדימה, עם הכפיים

ממי – עם הכפיים?

מלכה – מוכנים

ממי – למה?

מלכה וממיממה – לקינוח!

תפוח זה קינוח – שיר מס' 10

מלכה – במשפחה שלנו זה מנהג ידוע
מונח הוא על מגש כל השבוע
סוגר ת'ארוחה באופן די קבוע
אנחנו אוהבות אותו כל כך, את הקינוח!

מלכה וממיממה – בואו אכלו מקינוח
ואחר כך נשכב לנוח
אל תשאלו שאלו מדוע
קינוח זה לא ביטוח, בטוח!

ממיממה – בספר הבריאות כתוב שזה נכון
אחרי הארוחה ללכת קצת לישון
לזחול אל המיטה על הגחון
לשחרר את כל הגוף ברפיון, זה שגעון!

מלכה – במשפחה שלנו, גם נהוג לחלום
חלומות מעוררים, שמלטפים בחום
או סיוט איום, שתוקף פתאום
את כל מי שדרכה עושה בתום לגיהנום

מלכה, ממיממה ונערות הקרקס – בואי אכלי מהקינוח
ואחר כך נשכב לנוח
אל תשאלו שאלו מדוע
תקח אותך הרוח למסע פרוע!

מלכה וממיממה – כמו הנחש שהרעיל את נשמתה
של האשה הראשונה – חוה
נרעיל את נשמתה

מלכה – ושוב אהיה הכי יפה

ממיממה – ושוב אחיה לי בשלווה

מלכה – יבוא האור לממלכה

ממיממה – אז קדימה, עשי טובה לאמא

מלכה, ממיממה ונערות הקרקס – אכלי מהתפוח

אכלי מהתפוח

בלי שום משא ומתן

ובלי כל ויכוח!

בואי, אכלי מהקינור

ואחר כך נשכב לנוח

אל תשאלי שאלי מדוע

תפוח זה לא ביטוח, בטוח!

בואי, אכלי מהתפוח

ואחר כך נשכב לנוח

אל תשאלי שאלי מדוע

תקח אותך הרוח למסע פרוע

תפוח זה לפעמים

שיגוע!

(ממי נרדמת, גם הדובים, מלכה, ממיממה ומדלן ומרלן - נערות הקרקס נרדמות, בטי וקטי נכנסות)

קטי – מה זה? כולם ישנים?

בטי – אפילו הדובים!

קטי – אפילו ממיממה ומלכה המלכה!

בטי – היתה כאן איזו תקלה

קטי – קללה, בטי קללה!

בטי – הם כולם נרדמו למאה שנה?

קטי – אפילו הדובים?

בטי – הם חמודים

קטי – אפילו ממיממה ומלכה חמודות כשהן ישנות

בטי – אנחנו חייבות למצוא את מהממי

קטי – נכון

בטי – נחזור לארמון

קטי – נפקיר את ממי?

בטי – אז מה את מציעה?

קטי – ננוח קצת, נחכה למהממי כאן

בטי – (מפהקת) כן גם אני קצת עייפה!

קטי – ננוח קצת זה לא נורא

בטי – אבל לא מאה שנה!

קטי – לא, לא, אוי נהיה לי רע

בטי – גם לי את חושבת שהקללה עברה גם אלינו? זו מגיפה!

קטי – אני מקווה שלא (מפהקת ונרדמת)

בטי – קטי אל תקטי אותי, קטי (נרדמת)

(לאחר זמן, מהממי ואביריו נכנסים)

מהממי – (לאביריו) ש... נלך על בהונות, לא להעיר ש... (מצחקק, לוחש)

נשיקה אחת על שפתיי אהובתי, וכולם יתעוררו כאן, חיש חש!

(האבירים צוחקים) ש... שקט!

(מתכופף, מנשק את ממי באהבה, יוצאים)

ממי – (מתעוררת) אוי, אמא, מה קרה לי? כל כך הרבה חלומות

מה זה היה? והטעם? אני מכירה את הטעם הזה מפעם, מה זה?

(כולם מתעוררים)

ממיממה – מה זה? מה זה? מלכה קומי כבר

מלכה – מה זה היה?

ממיממה – מה אני יודעת... נרדמנו

ממי – ממיממה

ממיממה – כן?

ממי – את ממיממה?

ממיממה – לא

ממי – את כן, ואת מלכה, המלכה

מלכה – כן בטח, מה כן, בטח שלא אנחנו המקורקסות

בטי – אתן לא מקורקסות ולא כלום

ממי – בטי שלי

בטי – ממי

ממיממה – ממש פגישת מחזור

ממי – קטי

קטי – אל תשאלו על מה שחלמתי

חלמתי שממיממה ומלכה התחפשו לנערות קרקס מזרחיות
אה הנה אתן, מה זה, יצאתן מהחלום שלי?

מלכה – כן

בטי – מה פתאום אנחנו יודעות עליכן הכל

ממי – אתן רימיתן אותי?

ממיממה – אני, מה פתאום? זאת היא

מלכה – אני? זה היה רעיון שלך!

ממי – אתן רימיתן אותי. נטשתן אותי ביער, בלילה, בגשם
איך אתן לא מתביישות?

בטי – ואחר כך זה לא הספיק להן, אז הן התחפשו לרקדניות הבטן המכוערות האלה

קטי – ואז הן עשו...

בטי – כן, מה בעצם עשיתם?

ממי – כן ממיממה ומלכה המגוחכות, מה בעצם עשיתן לי?

מלכה – מה עשינו, הבאנו לך במתנה תפוח

ממי – נכון תפוח, אני נזכרת, תפוח שבגללו נרדמתי

בטי – וגם אני נרדמתי

קטי – וגם אני נרדמתי

ממיממה – אז מה, גם אני נרדמתי

מלכה – ומה, גם אני נרדמתי
ממי – קדימה חוזרים הביתה
מלכה – לאן, לארמון?
ממי – זה לא עניינד
מלכה – זה לא ענניני?
בטי – תשתקי כבר
מלכה – אני, אני המלכה
ממי – כבר לא
מלכה – כבר לא?
ממיממה – מה מלכה, את כבר לא המלכה?
ממי – כשנגיע לארמון מהממי יסדר הכל
מלכה – אה, מהממי בחוץ לארץ!
ממי – מהממי היה כאן
ממיממה – איך את יודעת?
ממי – אני יודעת
בטי – היא יודעת!
ממי – קדימה, חוזרים לארמון
מלכה – לא, נראה לכם את הדרך
ממי – לא צריך, תשארו כאן
ממיממה – לא, לא, אני רוצה לבוא אתכם
מלכה – ממיממה
ממיממה – מה את רוצה?
מלכה – בואי לכאן, מיד!
ממיממה – תשתקי, שמעת, את כבר לא המלכה
מלכה – ממיממה

ממיממה – תשתקי, אני רוצה הביתה

ממי – גם אני רוצה הביתה, למהממי

ממיממה – גם אני רוצה למהממי

ממי את יודעת סיימנו להכין לך את השמלה לחתונה
היא יצאה מהממת

ממי – אולי תשתקי כבר וזהו, טוב?

קדימה חוזרים אל הארמון

ממיממה – מלכה לא שמעת, קדימה חוזרים אל הארמון

מלכה – מדלן, מרלן, קדימה, תפרדו יפה מהדובים

(מתחבקים)

תמיד תזכרו שאנחנו משפחה!

נבוא לבקר אבל כעת אנחנו חוזרים לארמון, לחתונה!

מעבר 8 (חילוף לתפאורת חדר השינה בארמון)

בטי – (לממי) את חושבת שחלפו מאה שנה?

ממי – כמו באגדה? אני לא בטוחה אבל היתה לי שינה עמוקה

בטי – גם לי

ממיממה – גם לי

ממי – (לממיממה) זה לא מעניין אף אחד!

בטי – (לממי) לדעתי, חלפו כמה שנים, כי את מה זה התבגרת!

ממי – (מבחינה במהממי) מהממי אהוב שלי

מהממי אני כל הזמן ידעתי

ידעתי שזה היית אתה

אתה נישקת אותי

מהממי – את צודקת, ממי

ממי – אני צודקת?

מהממי – כן, את צודקת

ממי – אז מה, מה זה היה? מי זה היה מהממי?

מהממי – זה סיפור ארוך

ממי – אבל עכשיו יש לי את כל הזמן שבעולם, מהממי
כי ישנתי לדעתי איזה מאה שנה, מינימום!

מהממי – נכון

ממי - באמת?

מהממי – כן, גם זה סיפור ארוך

ממי – מהממי עכשיו כשאנחנו שוב ביחד יש לי את כל הזמן שבעולם
לכל הסיפורים הארוכים
במיוחד אם אתה תספר לי אותם

מהממי – ואם אספר לך תאמיני? אני מכיר אותך ממי
את לא כל כך מהר מאמינה לכל דבר!

ממי – נכון, אני לא מאמינה, כלומר
שגם מה שקורה עכשיו, בעצם לא קורה?
זאת אומרת ששוב אנחנו ביחד, ושוב לא נהיה ביחד?

מהממי – מעתה נחיה יחדיו לנצח

ממי – אז הערב, עכשיו, כאן, אני מבקשת, מיד! להינשא!

מהממי – כאן?

ממי – כן, כאן עכשיו, למה לא?

מהממי – אפשר לחכות עד מחר בערב?

ממי – לא

מהממי – למה, ממי?

ממי – כי, עכשיו אנחנו במציאות?

מהממי – ממי, שנים חיכיתי לרגע הזה והוא מציאותי
תאמיני לי, הוא מאוד מציאותי

ממי – ואין סיכוי שאיזו עלילה כזאת קטנה
איזו הרפתקאה כזאת לא מציאותית שכזאת
תכנס לנו כאן פתאום ותבלבל ותקלקל לנו את הכל כמו תמיד?

מהממי – ממי, את חייבת להירגע, הכל בסדר, הכל בא על מקומו בשלום

ממי – הישאר עימי הלילה

מהממי – מחר הוא יום חתונתנו
ולפי החוק הממלכתי אסור לי להיות אתך באותו החדר

ממי – ואם שוב יקרה לי משהו?

מהממי – הלילה לא יקרה לך דבר

ממי – ואולי לא נלך לישון, ואולי נביט על ההכנות לחתונה מן המרפסת?

מהממי – ממי, הפחדים והחששות מביאים מזל רע
את חייבת לבטוח לי, ועכשיו
חדר השינה החדש שלך ואת מיטת הקומות המלכותית
שבוודאי תרדמי עליה בקלות ובמהירות

(יוצאים)

תמונה 10 – חדר השינה בארמון

(מלכה וממיממה שוטפות את הרצפה)

מלכה – (לממיממה) הבן שלי המגעיל, איך הוא לא מתבייש, להשפיל אותי כך!

ממיממה – את יודעת שממי היא לא אורגנלית!

מלכה – אורגה מה?

ממיממה – היא לא נסיכה מבטן ולידה

מלכה – ברור, אז מה?

ממיממה – נעמיד אותה בנסיון, ואז כל העולם ידע שהיא לא נסיכה

מלכה – אבל היא תהיה...

ממיממה – לא אם נחשוף אותה במערומיה
(מוציאה מכיסה גרגר אפונה)

מלכה – מה זה?

ממיממה – גרגר של אפונה

מלכה – כמו בנסיכה על העדשה?

ממיממה – כן, לא מצאתי עדשים, אבל גם אפונים זה טוב

מלכה – אפון?

ממיממה – גרגר של אפונה, נניח אותו מתחת למזרוני מיטת הקומות המלכותית של ממי, ואם היא לא תצליח להרדם בגללו, סימן שהיא נסיכה מבטן ולידה. עדינה ומעודנת, נסיכה מופלאה מיום היוולדה

מלכה – כן, כן, אבל היא לא!

ממיממה – נכון, היא תרדם כמו בול עץ!

מלכה – אולי בכל זאת נמצא עדשה

ממיממה – זה לא משנה, האמת תחשף גם כך וגם כך!
היא ליער שוב תיזרק ואני אהיה המלכה

מלכה – למה את? אני הרי המלכה

ממיממה – זה לא מה שאני רואה, הבן שלך לא הדיח אותך והפך אותך למשרתת?
(יוצאת)

מלכה – (אחריה) אבל גם את משרתת!

(בטי וקטי נכנסות)

קטי – שמעת?

בטי – ראית?

קטי – הן מעמידות את ממי בנסיון חדש

בטי – השוטפות העלובות! קדימה קטי, יש לי רעיון מקורי, שובב וגאוני, כי אנחנו לא ניתן לשוטפות לנצח את קטי ובטי שלא...

בטי וקטי – לא, לא, לא, לא מרפות!

(ממי על מיטת הקומות המלכותית)

ממי – בטי אני לא יכולה להירדם!

בטי – אני יודעת מתוקה, פשוט חסרים לך כרים וכריות. הנה כרית הזהב שלך ואני קוראת למשרתים מיד

ממי – בטי! בטי, זה מגוחך, זה לא יעזור משהו כאן עוקץ אותי ושורט אותי כמו נעצים בגב, כמו קיפודים, רק זה חסר לי עכשיו, לא להירדם בערב חתונתי המחודשת. ידעתי שאסור למהממי לעזוב אותי. אוף, ידעתי שאם הוא יעזוב אותי, מיד יצוץ לו תעתוע חדש לשגע אותי, בטי, בטי, איפה את?!

לא נרדמת – שיר מס' 11

ממי – אני לא מבינה, מחיר על מה
אני משלמת, שאני לא נרדמת
אני לא מבינה, איך בקורי השינה
אני נלחמת, ועדיין לא נרדמת
אני לא מבינה, זאת תחושה משונה
לא הולמת, להיות בלתי נרדמת!
אני לא מבינה, את כל התמונה
של נערה שלא נרדמת!
לא נרדמת, לא נרדמת
לא יכולה להירדם
לא נרדמת, לא נרדמת
נמאס להלחם
ספרתי כבשים – אלפיים
ישרתי מזרונים בידיים

חרקתי שעות בשיניים
עצמתי חזק תיעיניים
אני לא מבינה, אני סתם מתענה
עיניים עוצמת ועדיין לא נרדמת
אני לא מבינה, זאת תכונה מגונה
שאני מתפללת ועדיין לא נרדמת!
אני לא מבינה, אני לא מכונה
ולא קוסמת שתעשה אותי נרדמת
אני לא מבינה, אם אני כבר רדומה
שיר ערש מזמזמת ועדיין לא נרדמת!
לא נרדמת, לא נרדמת
לא יכולה להירדם
לא נרדמת, לא נרדמת
נמאס להלחם
ספרתי כבשים – אלפיים
ישרתי מזרונים בידיים
חרקתי שעות בשיניים
עצמתי חזק תיעיניים
סדרתי טוב את הסדין וכלום עוד לא קרה
אני משלמת את הדין, על משהו נורא?
על מה?
על מה?
על מה? על מה?
לא נרדמת לא נרדמת
לא יכולה להירדם
לא נרדמת, לא נרדמת
נמאס להילחם
ספרתי כבשים – אלפיים
יישרתי מזרונים, בידיים
חרקתי שעות בשיניים
עצמתי חזק תיעיניים
לא נרדמת, לא נרדמת
לא יכולה לחלום
לא נרדמת לא נרדמת
זה לא לילה ולא יום
ספרתי כבשים – אלפיים
חרקתי שעות בשיניים
לא נרדמת וזאת עובדה
משתגעת במיטה!
על מה? על מה? על מה? על מה?
מהממי!!

(מהממי נכנס בריצה אחריו מלכה וממיממה)

מלכה – חטאנו, חטאנו, חטאנו!

ממיממה – סליחה, סליחה, סליחה

מלכה – סליחה ומחילה, סליחה ומחילה

ממיממה – לי ולה, לי ולה

מהממי – מה קרה שוטפות רצפת המסדרונות?

בסך הכל ממיי לא הצליחה להרדם

מלכה – חטאנו, חטאנו, חטאנו!

ממיממה – סליחה, סליחה, סליחה!

מלכה – סליחה ומחילה, סליחה ומחילה

ממיממה – לי ולה, לי ולה

ממי – אבל מה אתן בוכות? בסך הכל מיטת הקומות המלכותית לא היתה לי נוחה

מלכה – את נסיכה

ממי – אני מה?

מלכה – את נסיכה, את נסיכה מבטן ולידה!

ממיממה – תמיד ידעתי שאת נסיכה

מלכה – כבוד הוד נסיכותך

ממי – כבוד מה?

ממיממה – ממיי שלי, תסלחי לי על כל מה שעשיתי לך!

אם הייתי יודעת שבאמת את נסיכה לא הייתי מתעללת

בך ככה ורוצה שתמותי כל הזמן

מלכה – את נסיכה אמיתית. לבני יש נסיכה, כלה נסיכה אמיתית!

מהממי – אני לא מבין מה קורה כאן, ממיי תהיה נסיכה

אבל רק ממחר ברגע שהיא תנשא לי

מלכה – היא כבר נסיכה

ממיממה – ואנחנו מבקשות סליחה

מהממי – את כבר נסיכה?

ממיממה – היא תמיד היתה נסיכה

מלכה – ואנחנו מבקשות סליחה

מהממי – אין לי מה להתווכח אתכן, כי ממי בעיני תמיד היתה נסיכה

ממיממה – היא תמיד היתה

מהממי – בסדר

מלכה – ומה עם הסליחה?

מהממי – אם תתנהגו יפה בחתונה, אני מוכן לוותר לכם על מינוי השטיפה

מלכה – ואז מה?

מהממי – אני אשלח אתכן לטירת הקיץ שלנו לנוח ככה כמה שנים

מלכה – אוי זה נהדר שם

ממיממה – באמת?

מלכה – כן, רק רמי ורמי כל הזמן

ממיממה – ויש גם...

מלכה – המון

ממיממה – אז בסדר!

מהממי – אבל זה בתנאי שתתנהגו יפה בחתונה

ממיממה – ממי?

ממי – מה?

ממיממה – הכל בזכותך, את מקסימה

ממי – אמא, די

ממיממה – אוי, היא קראה לי אמא, הנסיכה קראה לי אמא!
(יוצאת)

מהממי – קדימה, אמא!

מלכה – אוי, הוא קרא לי אמא, הנסיך קרא לי אמא!

(יוצאת, מהממי וממי מבחינים בבטי וקטי שמוציאות מבין המזרונים כלי עבודה וגן גדולים)

ממי – בטי, מה זה?

בטי – צריך להחזיר את זה לגננים

מהממי – מה זה?

קטי – מה זה? זה קלשון

ממי – קלשון במיטה?

מהממי – ואת חפירה?

קטי – כן, מה זה נראה לכם כל כך מוזר?

בטי – וגם מגרפה

ממי – רק זה?

בטי – לא יש גם מעדר!

מהממי – מה זה קטי?

קטי – מה זה – זה מעדר. בגלל זה הן חשבו שממי נסיכה

בטי – וזה היה הרעיון המקורי, השובב והגאוני שלי!

ממי – אני לא מבינה, ממיממה ומלכה חשבו שאני נסיכה

בגלל שאתם החבאתן מעדר, מגרפה, קילשון ואת חפירה בין המזרונים?

בטי וקטי – כן

ממי – ואני השתגעתי ולא יכולתי להרדם. ואת לא אמרת לי?

בטי – בדיוק

ממי – מהממי, אמרתי לך שחייבים להתחתן עוד הערב

כי הכל נעשה כאן מאוד מוזר. ואם לא נתחתן עוד ה...

מהממי – אז נתחתן עכשיו. למה לא בעצם?

קטי – עכשיו?! השעה ארבע בבוקר

מהממי – שעה מצוינת. קדימה בטי וקטי, תכריזו על החתונה בעוד שעה

בטי – בחמש?

מהממי – בחמש זה טוב?

ממי – חמש זה מצוין

בטי – לפקודתך, הנסיך

קטי – למזלך הטוב, אחי

(יוצאות)

ממי – מהממי, אנחנו באמת מתחתנים?

מהממי – מתחתנים באמת באמת

ממי – אז זה ממש קורה?

מהממי – כן, זה ממש ממש קורה

ממי – מהממי, אני חושבת על מה שאמרת לי

שכל החששות והפחדים לא מביאים טוב שזה כל כך נכון

כי אתה יודע, מהממי, כל פעם שמשוהו כמעט קורה לי

אז הוא או לא קורה או קורה לא באמת

כי כשנפגשנו בגן האהבה, חשבתי שלא נפגשתי ואז הייתי בנשף

ואחר כך אמרו לי שלא הייתי בנשף ואז זה קרה

אמרת שנתחתן, וערב החתונה נטשו אותי ביער

ואחר כך אמרו, שלא נטשו אותי, ואז הרעילו אותי בתפוח

ואחר כך אמרו שלא הרעילו אותי, אבל כשהתעוררתי ראיתי אותך

וזה לא היית אתה

ואחר כך התברר שזה כן היית אתה

ועכשיו אני לא יודעת אם כל מה שקורה, באמת קורה לנו

או קורה לנו בדמיון והכל כל כך כמו אגדה

מהממי – כמו אגדות

ממי – כן, כמו הרבה אגדות. ואני לא יודעת בעצם איפה אני אם אני באגדה

או במציאות

וכל מה שאמרו לי עכשיו, שאני לא נסיכה וכן נסיכה זה מאוד מבלבל אותי

ובעוד כשעה אני כן אהיה נסיכה, נכון?

מהממי – ממי, את תמיד היית נסיכה ותמיד תהיי נסיכה!

ממי – כמו באגדה?

מהממי – כמו בכל האגדות כולן!

ממי – אז עכשיו זה הזמן להפסיק לחלום חלומות ולהגשים את החלום האמיתי שלנו

החיים במציאות לנצח שלך ושלי!

מעבר 9 (חילוף לתפאורת אולם הנשפים)

(בטי וקטי, נכנסות מהודרות לקראת החתונה)

בטי – אני לא מאמינה שהגענו עד הלום!

קטי – אני לא מאמינה שזה קורה היום!

בטי – אני לא מאמינה שבזכותנו יש חתונה!

קטי – אני לא מאמינה שאת תהי הממונה

בטי – נכון? על כל הארוע?

קטי – הנס כבר מתרחש

בטי – ממש כמו באגדות

קטי – התחלנו בסינדרלה

בטי – עברנו לזהבה

קטי – עצרנו בשלגיה

בטי – שהפכה ליפיפה הנמה

קטי – והיתה לנסיכה על העדשה!

(כולם נכנסים מהודרים)

תמונה 11 – אולם הנשפים

הכל אגדה – שיר מס' 12

כולם – חמש אגדות יפות לכם סיפרנו
ושרנו לפניכם תריסר שירים
במשך שעותיים נהננו
לראות אתכם כל כך מאושרים
אז בתמורה אתם מוחאים כפיים
תודה, יפה, לשחקנים אומרים
כי הכל אגדה, הכל אגדה
לנצח נשאר חברים
כן, הכל אגדה, הכל אגדה
אם תרצו, אז הכל אגדה
הכל אגדה, הכל אגדה
אם תרצו, אז הכל אגדה!
כן, הכל אגדה, הכל אגדה
אם תרצו, אז הכל אגדה
כן, הכל אגדה
כן, הכל אגדה

גם את ואני, גם אני ואתה
נהיה ביחד אגדה
כן, הכל אגדה, הכל אגדה
אם תרצו, אז הכל אגדה!
כן, הכל אגדה הכל אגדה
גם אתם הייתם אגדה
כן, הכל אגדה, כן הכל אגדה
גם אני ואתה כאן תמיד באגדה
כי הכל אגדה!